



Illustration: BenHaman © Midjourney

Dåben er en ny fødsel

At være kristen er at være Guds barn, det vil sige: have et fortroligt og tæt forhold til Gud i Himlen, sådan som et barn har det til sine forældre.

Selvom vi alle er skabt af Gud, så er vi ikke på denne måde Guds børn fra fødslen. Vi bliver det heller ikke ved at melde os ind i folkekirken eller en anden kristen forening. Vi bliver Guds børn gennem en ny fødsel – den åndelige fødsel – som sker i dåben.

Dåben er dermed indgangen til Guds rige. Gennem dåben bliver vi som Guds nyfødte børn en del af hans kirke, det usynlige fællesskab, som består af troende mennesker ud over hele jorden. Bibelen kalder også dette fællesskab for Kristi legeme

»For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.« (1 Korinterbrev kapitel 12 vers 12-13).

(Redigeret uddrag af artikel på jesusnet.dk.

Læs den fulde artikel på: jesusnet.dk/artikel/1466)



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150

To minutters andagt hver dag i en uge

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

DOWNLOAD PÅ
Google Play

DOWNLOAD PÅ
App Store



Virker dåben uden tro?

Læs svaret på: jesusnet.dk/svar/4024

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

Indre Mission

Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 123. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord.

Layout: Ben Haman

Uddelt af:

Fra alternativ healer til Jesus-troende

Da Zenina i et syn så Jesus hænge på korset og tale til hende, forandrede det hendes liv totalt ▶





Jesus' død på korset har sat mig fri af det alternative univers

Zenina Kirkegaards barndom læste hendes mor religionsvidenskab og lærte hende trosbekendelsen og fadervor. Men da Zenina var otte-ti år, ramlede hendes liv sammen. Hun blev udsat for flere voldsomme oplevelser og hendes far, som hun var meget knyttet til, flyttede.

"Det var nogle meget voldsomme oplevelser, som gjorde, at jeg begyndte at bede Gud om at komme hjem til ham. Jeg ville ikke være her mere," fortæller Zenina.

Hun kunne ikke forstå, hvorfor Gud ikke efterkom hendes ønske.

"Jeg oplevede, at ligesom min far ikke ville mig, så ville Gud mig heller ikke, når han ikke ville tage mig hjem. Ligesom min far forsvandt, så forsvandt Gud også," siger Zenina.

Hun drog sin egen konklusion.

"Gud syntes nok ikke, at jeg var vigtig at være sammen med, så jeg måtte klare mig selv og få det bedste ud af det," forklarer hun.

Hun søgte efter svar

Zenina prøvede efter bedste evne at navigere gennem ungdomstidens festliv i Middelfart. Voksenlivets ansvar bankede for alvor på, da hun som 22-årig var blevet alenemor med en lille datter. Flere år senere kom der endnu en datter.

Spørgsmålene hobede sig op i den unge mor.

"Jeg havde mange svære oplevelser, som jeg ville have svar på. Og så ville jeg også gerne finde en retning for mit liv. Jeg søgte rigtig meget i det psykolo-



giske. Det var også med til, at jeg uddannede mig som psykoterapeut," fortæller Zenina.

Hun havde nogle veninder, som var optaget af den alternative verden. Så den blev hun grebet af. Hun begyndte at lægge tarotkort for mennesker. Hun dyrkede meditation og blev siden uddannet som shamanistisk healer.

På et tidspunkt kom Zenina ud i en situation, hvor psykologien og den alternative verden ikke havde svarene. Hun så ikke nogen anden udvej end at henvende sig til Gud.

"Min ældste datter var 13, da hun kom ud i store problemer. På et tidspunkt vidste jeg ikke, om jeg kom til at se hende igen. Da begyndte jeg at snakke med

Gud om, at han ville passe på hende. Så skete det utrolige, at jeg blev fyldt af en fred, og jeg oplevede, at der blev sagt til mig, at liv og død ikke var min afdeling. Min opgave var at elske hende," siger Zenina, der begyndte at søge kirken, efter at datteren havde fået det bedre.

Stemmen råbte: Se på mig

Nogle år senere var hun på en shamanistisk retræte, hvor der var nogle intense ceremonier, som hun udtrykker det.

"Ved én af dem sad vi i et rum med masser af røgelse, og jeg var i min egen boble, hvor jeg pludselig så Satan som noget mørkt, der steg op fra dybet. I det samme var der en stemme, som råbte bag mig, og jeg fik behov for at lægge mig ned på gulvet. Jeg følte mig som et lillebitte menneske, da jeg løftede øjnene og så Jesus på korset, som råbte: 'Se på mig'. Da jeg kiggede ham ind i øjnene, var det, som om der blev genstartet noget i mig, og Jesus sagde: 'Jeg er altid hos dig,'" forklarer Zenina, der tog hjem med en følelse af, at der var sket noget stort uden helt præcist at kunne sige, hvad det var.

Jeg blev benådet

Ikke lang tid efter i efteråret 2020 fik hun en trang til at læse i Bibelen.

"Jeg vidste, at jeg skulle læse hele Bibelen, så jeg havde den med i seng og slog op i den, når jeg stod op om morgenen. Da jeg havde læst Anden Kongebog i Det Gamle Testamente, var det ligesom, at Bibelen åbnede sig og sprang ind i min hjerne og mit hjerte, og jeg opdagede, at den talte sandt. Jeg så mit liv med nye øjne, og jeg blev forandret," siger Zenina. Teksten handler om en konge, som bliver benådet.

"Jeg oplevede, at det samme var sket for mig, da jeg så Jesus på korset. Jeg blev benådet og ført ud af fængslet, forklarer hun.

"Jesus' død på korset har sat mig fri af det alternative univers," siger Zenina

Hun peger på den store værdi af, at Jesus som menneske tog hendes plads.

"Jeg har fået en relation til ham som min ven og bror, for han ved godt, hvordan det er at være menneske."

Anette Ingemansen