

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 51/52

25. december 2022
122. årgang

En næsten traditionel jul

Når forventninger og virkelighed rammer forbi hinanden, kan julestemningen få et hak i tuden. Men det ændrer ikke på selve julen

Det bliver ikke en jul som de andre, tænkte jeg, da vi midt i december for tre år siden kom hjem med vores nyfødte søn. Det gjorde det heller ikke. Jeg skulle for første gang stå for julemaden, og juletræet var af en noget mere ydmyg slags, end jeg tidligere havde været vant til. Det passede dog fint til gavebunken, når man tager i betragtning, at der kun var to voksne og en lille baby – som i øvrigt sov fra det meste af højtiden.

Den brune sovs

Julemaden bestod først af en tærte. Usædvanligt! Men ellers kunne den traditionelle tjekliste hakkes af. Der var and, langtidsstegt i eget fedt, tjek! Hvide kar-

tofler, tjek! Rødkål, tjek! Chips, tjek! Brun sovs med lidt for meget andefedt, ikke helt så tjekket. Brune kartofler sprang vi helt over, da ingen af os forstår den absolute nødvendighed af det koncept.

Desserten består normalt af risalamande, som ingen af os formår selv at fremstille med succes, så i år måtte vi købe os til den. Den købte version var et godt stykke fra den hjemmelavede, men da min kone også havde ønsket is til at slutte julemåltidet af med, var desserten reddet. Det blev næsten en traditionel jul.



Foto: ginosphotos © Getty Images



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150




Missionær og uddannelseskonsulent **Jens Bækgaard Dahl**, Aarhus, holder andagt i uge 52, 25.-31. dec.

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

To minutters andagt hver dag i en uge



 **jesusnet.dk**

Læs mere om julen på:
jesusnet.dk/jul

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imt.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Birgitte Bohsen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Forventninger og virkelighed har en tendens til at ramme forbi hinanden. Barne- net fik måske ikke den bil eller den dukke, det forventede, træet så bedre ud i skoven, sovsen lykkedes bedre sidste år. Alt det er relativt banalt, men på den mere alvorlige side må nogle måske undvære et livsværk eller endda en person, der stod dem nær.

Det centrale

Familien, næstekærligheden og alle gaverne med de gode bagtanker er gode og vigtige ingredienser til en traditionel jul, man kan sige tæk til, men hvad hvis nogle af ingredienserne mangler? Når indholdet af julen ikke lever op til forventningerne, kan julestemningen godt få et hak i tuden, men egentlig er julen ikke anderledes end alle andre år, i hvert fald ikke hvis den får lov til at handle om det centrale.

Min første jul med vores lille søn mindede mig om, hvad der er opskriften på rigtig jul: en nyfødt dreng, som fik navnet Jesus Kristus. Hvis fokus på ham står centralt, så bliver det jul, uanset hvor lidt maden, gaverne og de kærlige relationer lever op til egne og andres forventninger. Så bliver det ikke bare en god, men en glædelig og velsignet jul! Og den varer faktisk lige til påske, hvor vi fejrer endemålet for Je-

sus' liv på jorden: sejr over døden og håb for selv den, der står midt i den mest håbløse situation.

Morten Stubkjær Klausen



SAGT OM JESUS

Englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«

Lukasevangeliet kapitel 2 vers 10-12

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kig.forbi.imedia.dk)

Der var ikke plads

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1-14*

Plads til det meste

Glædelig jul. Når vi ser tilbage på december måned, så fik vi plads til det meste. Der er blevet arbejdet i denne måned, for at alle blev set og påskønnet, så godheden blev prioriteret. Vi er gode til at strække elastikken, så vi når alle forberedelserne til julefesten.

Men da Josef og gravide Maria kom til Betlehem, var der ikke plads til dem. Pladsen var allerede optaget. Så de måtte gå med uforrettet sag, indtil nogen forbarmede sig over dem og gav dem plads.

Hvad vil du have plads til i denne jul? Der er så mange ting, der presser sig på og får lov til at tage pladsen. Gode ting, men får vi det bedste med os?

Jesus blev menneske, ydmygede sig og blev lydlig til døden på et kors. For at jeg kunne mødes med min himmelske Far. Han spørger: Er der plads til mig? Svaret han gerne vil høre, bliver godt formuleret i denne sang: »Jeg hjertets dør vil åbne dig, o Jesus, drag dog ind til mig! Ja, ved din nåde lad det ske, at jeg din kærlighed må se!« (nr. 84 vers 6 i Den Danske Salmebog)

Kurt Ejvind Nielsen

