

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 49

11. december 2022
122. årgang

En jul der aldrig skuffer


Det er svært at undgå jule-
skuffelser, særligt hvis for-
ventningerne er skruet højt op.
Men der findes en gave, som
aldrig skuffer



Nu er vi kommet et stykke ind i december, og der er fuld gang i de mange, dejlige traditioner, som hører julemåneden til. Der er julearrangementer i skoler og foreninger. Der er julekoncerter og masser af julehygge i hjemmene. Der skal bages julesmåkager, og der skal julepyntes. Juletræet skal skaffes, og julemaden skal også i hus, inden der bliver udsolgt af ris, piskefløde og kirsebær-sauce, og af alt det, man har tænkt sig at spise inden risalamanden.

De svære julegaver

Julegaveindkøb hører også til julemåneden. »Undgå juleskuffelser!« Sådan stod der i en avisannonce. Hvis bare man køber det, som annoncøren foreslår, så bliver julegavemodtageren glad. Men så enkelt er det nok ikke.



For julegaveindkøb er ikke altid så ligetil. Har man fået ønskelister, burde det ellers være enkelt at følge dem. Men også med ønskelister i hånden kan det være kompliceret. For hvad skal man vælge, hvis der står »tøj eller bøger« på ønskelisten? Hvordan finder man den helt rigtige julegave, som ikke bliver en skuffelse for modtageren?

Det er nok svært helt at undgå juleskuffelser, særligt hvis forventningerne er skruet højt op. Måske rammer vi ved siden af med vores gaveindkøb, selv om vi har anstrengt os for at finde det helt rigtige. Men her er det trods alt en lille trøst, at vi ikke er alene om det. Går det, som det plejer, så er der nemlig mange, der mellem jul og nytår tager afsted for at bytte julegaver. Og det er jo helt o.k., for på den måde bliver juleskuffelserne ikke så store. Var trøjen for stor, kan den nok byttes til en mindre størrelse. Og så er den juleskuffelse klaret!



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Lærer **Jane Kure**,
Aakirkeby, holder andagt i
uge 50, 11.-17. dec.

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i en uge*

DOWNLOAD PÅ  **Google Play**  **App Store**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Ninna Kaasgaard Hansen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S



Foto: Alina Rosanova @ Getty Images

Skuffer ikke

Vi kan også opleve juleskuffelser på andre områder end julegaverne. For eksempel er det ikke sikkert, at den rette julestemning indfinder sig, selv om vi anstrenger os. Men så er det godt at blive mindet om, at der er en jul, som er helt perfekt. Det er den jul, som fandt sted i Betlehem. Det var den helt rigtige jul, hvor Gud gav os mennesker den allerbedste julegave: Jesus.

Det er en julegave, som holder, og som varer livet ud. Ja, endnu længere end det. Den varer evigt. Da det blev jul i Betlehem, sagde Herrens engel til hyrderne, som lå ude på marken: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.«

Det er en julegave, der aldrig skuffer!

Gunner Jensen



SAGT OM

TIDEN OP MOD JUL

Der er noget i luften! Der er noget godt på vej. Det kan både mærkes, ses, duftes og høres. Alle sanser opfanger det. Det er det, der præger adventstiden. Noget godt er på vej. Det, vi ser frem til i adventstiden med forventning, er jo julefesten med alt, hvad den rummer.

Peter Nord Hansen

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission



Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/jul

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



Fortæl hvad I hører og ser

(Johannes' disciple spurgte Jesus) »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 11 vers 2-10*

Jesus er et glædeligt budskab

Johannes Døberen havde haft mange fantastiske oplevelser sammen med Jesus. Han havde døbt Jesus i Jordanfloden. Han havde vidnet om, at Jesus var stærkere end ham selv, og at han ikke var værdig til at bære Jesus' sko. Han havde æret og op-højet Jesus som Messias.

Nu sad han i kong Herodes Antipas' fængsel ved Dødehavet, fordi han offentligt havde revset Herodes for hans

umoralske liv. I mere end et år havde han været hans fange. Johannes måtte have konkrete fakta om Jesus: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?«

Jesus sendte besked til Johannes, ikke med ord og formuleringer, men med det, han gjorde: »Blinde ser, lamme går, og evangeliet bliver fortalt til fattige.« Mange blev forarget på Jesus for hans liv sammen med fattige, syndere og toldere. De forlod ham, for han var for ussel for dem.

Vil du have fakta om Jesus? Jesus elsker alle os syndere. Jesus har levet et liv for dig. Jesus er det glædelige budskab om, at Gud ønsker at være sammen med dig for evigt. Jesus er mere end ord.

Kurt Ejvind Nielsen

