

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 41

16. oktober 2022  
122. årgang



## Mine vedvarende passioner

Det royale univers er totalt mig, både når det gælder det jordiske og det himmelske

Jeg sad til et arrangement, hvor jeg ikke var helt nærværende. Jeg havde lige set nyheden om, at den engelske dronning var død. Jeg blev trist, og da jeg kom hjem, tændte jeg for TV2 News og blev hurtigt opslugt. Jeg gennemgik straks min ugeplan for den kommende uge og tjekkede, om jeg kunne afsætte tid til at følge dækningen af begivenheden.

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er superroyalist, og at jeg i årenes løb har læst og set næsten alt, jeg kunne komme i nærheden af af bøger, film, dokumentarer, serier og Billedbladet selvfølgelig.



Foto: Nataba © Getty Images

Når der har været store begivenheder i det danske kongehus, har jeg afspadseret fra arbejdet og har siddet klinet til skærmen og zappet mellem kanalerne for at få det hele med. Jeg er vild med de store kjoler, blomsterne og historiens vingesus. Ja alt det, der omgiver de kongelige.



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**  
**70 300 150**



Fritidsansat i DFS **Anne Marie Vejen Nøjbjerg**, Vinderslev w/ Kjellerup, holder andagt i uge 42

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS** *To minutters andagt hver dag i en uge*

DOWNLOAD PÅ  



**jesusnet.dk**

Læs mere om Jesus på:  
**jesusnet.dk/jesus**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk  
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). **Layout:** Birgitte Bohsen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

## Min særlige passion

Jeg har mange minder på min royale hylde. Eksempelvis da dronningen i forbindelse med Prins Henriks død kom ud fra slotstet i Fredensborg og stod og så på blomsterhilsnerne fra de mange mennesker. Alle nytårstalerne eller hendes tale under coronaen. Der fik jeg altså en stor klump i halsen. Det absolut bedste har været de gange, hvor dronningen har fortalt om sit forhold til kristendommen.

Den royale verden i ind- og udland er kun én af mine mange passioner. Jeg har andre passioner, som kun varer for en tid. Jeg er nemlig et menneske, som hurtigt kan blive fascineret af noget. Jeg kan blive opslugt af mad, af en forfatter eller en TV-serie og dyrke det hele vildt, hvorefter jeg mister interessen totalt. Men det royale er en vedvarende passion for mig.

Øverst blandt mine passioner er min tro på Jesus. Jeg er blevet opslugt af det kristne univers, fordi det rammer nogle dybe strenge i mig, som jeg ikke har fundet noget andet sted. Det er også et royalt univers, for det fortæller mig om min himmelske konge, Jesus. I det univers føler jeg mig set og elsket, og så får jeg en længsel efter at høre mere om ham. Jesus magter at give mig alt det, jeg trænger til på den lange og evige bane.

Derfor har jeg nogle mødesteder med Gud, som jeg prioriterer højt. Jeg kommer

i min kirke med en forventning til, hvad Gud nu vil sige til mig. Jeg går for tiden en tur, hvor Gud møder mig i stilheden. Og så støder jeg ofte ind i bibelvers, som rumsterer i tankerne.

Jeg glæder mig over, at min passion for Jesus også deles af dronning Margrethe, som den gjorde det af dronning Elizabeth.

*Anette Ingemansen*



## SAGT OM

# TRO

Min tro er ikke en ide om, at jeg er mere moralsk end alle andre. Min tro er en ide om, at Gud og hans kærlighed er større, end hvilken som helst synd nogen af os begår.

*Rich Mullins*

Troen er ikke en præstation, hvor jeg på et eller andet tidspunkt kan sige, at nu har jeg nået målet, nu tror jeg nok til at kalde mig en kristen, eller nu er jeg ligefrem en god kristen. Troen er derimod en gave, som Gud giver os.

*Daniel Lind*

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

 Indre Mission

imedia samler video og  
lyd om tro til dig

Kig forbi [imedia.dk](https://imedia.dk)



## Det sande vintræ

Jesus sagde: »Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingerårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renses han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Johannesevangeliet kapitel 15 vers 1-11*

# Jesus er hele træet

Der er et sørgeligt syn i vores have. Blommetræets grene visnede efter et sygdomsangreb. Først blev én gren skåret væk, så den næste. Nu er der ikke flere. Jeg tror, jeg er en dårlig gartner.

Jesus siger om sig selv: »Jeg er det sande vintræ«. Gartneren er Gud selv. Jesus er hele vintræet, roden, stammen, grene, bladene og de superlækre vindrueklaser.

Vi mennesker kan være med i denne levende organisme. Vi kan blive et med hele

den proces, der er i et vintræ. Være med i, at det vokser, og der sættes frugt af en kvalitet, der rummer kærlighed, glæde, fred, tålmodighed med mere.

Hvordan kan jeg blive en del af dette livsfællesskab? Det kan jeg ved, at Guds ord gør mig ren.

Jesus' ord gjorde disciplene rene, så de kunne bære frugt. Jesus' ord kan gøre dig ren, så du er med på vintræet. Jesus' ord kan gøre dig ren ved at åbne evangeliet for dig. Du er skabt af Gud; du er frelst ved

Jesus' død og opstandelse, når du siger ja tak til frelsen. Så er du knyttet til Jesus gennem tro ved Helligåndens gerning.

Jesus ønsker, at du skal være med på træet. Hold fast ved hans kærlighedstilsagn, og sug af hans ord i Bibelen, så vil du bære frugt til andres glæde og til Guds ære.

*Kurt Ejvind Nielsen*

