

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 33

21. august 2022
122. årgang



Varm luft og store løfter

Gud hører, hvad du siger.
Og det er ikke bare noget,
han siger

Chefen har været på kursus og lært at signalere en anerkendende tilgang til sine medarbejdere. Derfor emmer kontoret af let foroverbøjede imødekommene, da medarbejderen træder ind ad døren. »Velkommen!« siger chefen jovialt og sætter sig i lytteposition.

På et tidspunkt i samtalen foreslår medarbejderen en ændring i arbejdsgangen. Det vil koste penge på den korte bane, men på sigt vil det gøre alting lettere, lyder argumentet.

Chefen er tavs et kort øjeblik og nikker stille, mens han presser alle ti fingerspidser mod hinanden. Han når både at tænke på afdelingens budget og på, hvordan idéen ville blive modtaget af virksomhedens øverste ledelse. Til sidst siger han en anelse henkastet: »Jeg hører, hvad du siger.«

Han kunne lige så godt sige »Rend og hop!« For det er det, han mener. Og medarbejderen ved, at han mener det.



Foto: Peopleimages © Getty Images

Brug de rigtige ord

Netop derfor endte udtrykket »Jeg hører, hvad du siger« for nylig næstøverst på en



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Missionær **Frank Fyhn**,
Grindsted, holder andagt
i uge 34

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



To minutters
andagt hver
dag i en uge

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Birgitte Bohsen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

liste over de mest forhadte klicheer i fagforeningen DJØF's medlemsblad. I øvrigt sammen med bl.a. »spille hinanden gode«, »tage ja-hatten på« og »tænke ud af boksen«. Slidte klicheer som i mange tilfælde ikke indeholder andet end varm luft.

Som ord-elsker kan jeg kun bifalde, at tyndslidte udtryk får lov at lide en stille død. Og at vi generelt er omhyggelige med at bruge de rigtige ord, når vi taler og skriver. Ord er nemlig ikke ligegyldige. De kan glæde og såre, de kan bygge op og bryde ned, og med dem kan vi sige sandheden direkte eller pakke den flot ind, så selv en afvisning kan ligne det modsatte.

Grundtvig formulerede med henvisning til Guds skabende ord, at »Ordet skaber, hvad det nævner«. Og det holder! Glade ord skaber glæde, men flotte ord, som er fyldt med varm luft, skaber naturligvis ikke andet end – varm luft.

Døren står åben

Bibelen er fuld af ord, og mange af dem er formuleret som store løfter fra Gud til mennesker. Løfter om, at Gud vil være med hver eneste dag i medgang og modgang.

Bibelen lover også, at Gud lytter, når mennesker beder ham om noget. Men hvordan kan vi vide, at Guds »Jeg hører,

hvad du siger« er mere værd en chefens? Det kan vi ret beset ikke vide, men vi kan tro det. Og det taler til Guds fordel, at han hverken skal bekymre sig om budgetter eller høje herrer længere oppe i systemet. For ingen er over Gud, og han har alle tænkelige ressourcer til sin rådighed.

Og så står hans dør altid åben, for nu at bruge endnu en slidt vending fra chefgangen.

Ole Noermark Larsen




SAGT OM SKABEREN

Hvert liv er forudset og villet af ham, der kender os. Livet er Guds gave til os, og denne gave må vi værne om.

Sarah Hebsgaard Birkmose

Op, al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise! Det mindste, han har skabt, er stort og kan hans magt bevise.

Hans Adolph Brorson



jesusnet.dk

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



Se den fråser og dranker

(Jesus sagde) »For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen (Jesus) kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den fråser og dranker, ven med toldere og syndere!«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 11, vers 16-24*

Helligånden ændrer alt

Det er ikke altid nemt at gøre børn tilpas. Heller ikke voksne! Jesus afdækker folkemængdens holdninger til Johannes Døberen og til sig selv: Johannes er for moralsk i sit virke. Han tager livet for alvorligt. Han er for meget. Jesus er sammen med de udstødte. Toldere og prostituerede. Ham kan de heller ikke lide. Uanset hvad, så er de ikke til at gøre tilpas. Kritikken ødelægger glæden og livet. At Jesus er synderes ven, ændrer ingenting hos dem.

Jesus begynder at rettesætte byer, som har oplevet Guds virke. Korazin, Betsajda og Kapernaum: Hvordan bliver jeres fremtid? Fik det konsekvens for jer, at Guds store gerninger blev vist for jer? Tænk bare på, at Jesus havde sit hjem i Kapernaum. Han levede sammen med dem og helbredte folk i byen. Hvad blev der ud af det?

Er der da intet håb for os mennesker?
Min oldefar mødte Jesus i 1897 ved nogle møder på Skjern-kanten. Det æn-



Foto: wildpixel © Getty Images

drede hans liv totalt. Han begyndte at holde søndagsskole i sit hjem og gjorde det i over 25 år. Helligånden, Guds ånd, ændrede alt hos ham. Det kan han også gøre hos dig. Lyt til Jesus' ord i Bibelen, og prøv at bede Helligånden skabe liv, glæde, tilbedelse og taknemmelighed i dig.

Kurt Ejvind Nielsen