

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 11

20. marts 2022  
122. årgang

## ALLE MENNESKER ER VÆRD AT LYTTE TIL

*Jeg tror, at alle mennesker er interessante og værd at lytte til. Det kan godt være, at jeg ikke lige nu kan sætte mig ind i det, de siger– men det menneske, jeg står overfor, er værd at lytte til*

**O**kay – nu siger jeg noget, og det holder vi lige mellem os. Det er nemlig sådan, at sport ikke kunne sige mig mindre. Så nu er det sagt – jeg synes, at langt det meste sport er ret uinteressant. Der har lige været håndbold-EM, der er vinter-OL, og der kommer helt sikkert et eller andet sport lige om lidt igen ... som jeg heller ikke kommer til at bruge min tid på. Nu er det sagt og ude i verden.

Men selvom der er få ting i verden, der siger mig mindre end sport – det skulle da lige være nuancer af hvid – så kan jeg virkelig godt lide at høre mennesker, der går op i sport, fortælle mig om det. For sport er en ting, der sætter mennesker i brand.

Dét kan jeg godt lide. Jeg nyder at høre mennesker fortælle om det, de brænder for, også selvom det ikke siger mig en fløjtende daddel. For mennesker siger mig en fløjtende daddel!

En kollega sagde på et tidspunkt: »Vi skal være nysgerrige på mennesker!« Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg tror, at alle mennesker er interessante og er værd at lytte til. Det kan godt være, at jeg ikke lige nu kan sætte mig ind i det, de siger – men det menneske, jeg står overfor, er værd at lytte til.

Jeg har en ven, der har en stor kærlighed til ét fodboldhold, og at høre ham fortælle om det er faktisk nok til at give mig en form for interesse for det hold. Jeg kommer aldrig til at se en kamp med det hold. Men da der i radioen var noget



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**  
**70 300 150**



**Kirsten Solgaard**  
Løsning

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS** *To minutters andagt hver dag i uge 12*



Se flere udgaver af Et ord med på vejen på:  
**jesusnet.dk/etord**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

om holdet, tog jeg mig selv i at blive siddende lidt længere i bilen for at høre reportagen færdig. Simplelthen fordi min ven har en passion for det hold, og det har smittet af på mig. Jeg kunne have valgt – og det gjorde jeg nok også i begyndelsen – at sige, hvor lidt sport siger mig. Men fordi jeg valgte at lade min interesse for min ven være styrende, så ved jeg mere om det hold, end jeg nok har lyst til at indrømme.

Jeg tror, at alle mennesker er værd at lytte til, og at noget af det dybeste i mennesker er behovet for at føle sig set, hørt og ønsket/elsket, og det tror jeg, at vi alle er, fordi jeg tror, at alle er ønsket og elsket af Gud. Men jeg tror, at hvis mennesker også skal opleve det, er de nødt til at føle sig set og hørt. Jeg tror, at Gud både ser og hører os, men det er nok ikke altid så konkret – her kan jeg komme ind i billedet – jeg kan være den, der får lov til at vise en lille smule af, hvor meget mennesker i virkeligheden er set og hørt. Måske



Foto: Natteel 276/Getty Images

begynder det med, at jeg spørger: Hvad brænder du for?

Jeg tror, at alle mennesker er elsket og værd at lytte til – men hvad tror du egentlig?

*Robert Thun Svendsen  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*



Læs mere om Gud på:  
[jesusnet.dk/gud](http://jesusnet.dk/gud)

imedia samler  
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kig%20forbi%20imedia.dk)

## LØGNER ER HAN

(Jesus sagde) Når han (Djævelen) farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgneren. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Johannesevangeliet kapitel 8, vers 42-51*

# DJÆVELEN GØR BLIND

Det skulle da ikke være så svært at skelne mellem løgn og sandhed. At vælge mellem de to burde med vores indsigt være let.

Helt ærligt, det er vanskeligt somme tider. Og den diskussion, som Jesus har med jøderne, går helt op i en spids. Hvad mener jøderne egentlig om Jesus? Hvem er han? De mener, at han er besat. Jesus påstår derimod, at han kommer fra Gud.

»Hvem har ført jer vild, jøder? I gør, hvad Djævelen vil. Han er jo denne verdens løgner. Han har gjort jer blinde.«

Der er splittelser overalt. Kærligheden, tilgivelsen og sandheden er ødelagt. Alt det gode, som Gud har skabt, er ødelagt.

»I kan ikke høre sandhedens ord, for I er vant til at lytte til løgneren«, siger Jesus og irrettesætter dem, fordi han ønsker, at de skal tro sandheden.

Der er en vej tilbage til Gud og fællesskab med ham. Det er erkendelsen af, at vi



Foto: VeryBigAlex/Getty Images

ikke kan høre Guds stemme, uden at det bliver givet os af ham. Gud vil dig. Han vil, gennem Helligånden, åbne dit hjerte for hans ord, så de bliver sandheden for dig.

Sandheden er, at du er Guds barn, når Helligånden har overbevist dig om, at Jesus er Guds søn, verdens frelser. Jesus slutter med at give dig et løfte: »Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«

*Kurt Ejvind Nielsen*