

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 8

27. februar 2022
122. årgang

JEG FORBRUGER ALTSÅ ER JEG

*Vi lader os let definere ud fra,
hvad vi ejer. Gud har et klart bud
på, hvad vi skal gøre i stedet for*

Filosoffen Descartes formulerede sætningen: Cogito ergo sum« eller »Jeg tænker, altså er jeg«. Det handler om at være til. Nu til dags tror jeg, en mere passende sætning ville være: »Jeg forbruger, altså er jeg.«

Vi lever i stigende grad i et samfund, hvor vores identitet defineres af vores forbrug. Vi stræber hele tiden efter at kunne følge med naboen. Ham, som har 3 børn og arbejder 60 timer i ugen, men virker til at have styr på livet. Der skal være råd til efterskole til børnene, to udlandsrejser og så et stort TV til stuen. Og så skal der jo arbejdes. Vi fanges i et hamsterhjul, hvor vi jagter det gode liv. Uaf-



Foto: PeopleImages/iStock/Getty Images Plus

hængigheden, friheden, ja endda lykken. Den må være rundt om det næste hjørne.

Alt kan du miste

Du spørger måske, om du har råd til, at dine børn eller du selv ikke får alt det samme som de andre. Det bliver de/du jo nødt til? Jeg spørger, om den tid, du eller jeg bruger, er det værd? Har vi råd til at bruge al vores tid på at tjene penge? På at jagte lykken i uafhængigheden eller i økonomisk frihed? Hvad koster det? Hvad er det værd? Lægger vi al vores tid, energi og hjerte i forbruget, bliver det vores identitet. Det bliver vores værdi.

Det skal du og jeg passe på med! Vi skal væk fra at definere os ud fra, hvad vi



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Cand.theol.
Hans Jørgen Steffensen
Skjern

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i uge 9*



Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

ejer, hvad vi forbruger, eller hvad vi arbejder med. Den identitet er ikke vedvarende. Alt kan vi miste. Vores job, vores hus, vores familie. Hvem er vi så? Hvad er vores identitet så bundet op på? Gud har et klart bud på, hvad vi skal gøre lige præcis her.

»Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.«

Vores nabo har ikke fuld kontrol over sit liv. Det er der ingen, der har. Pointen er ikke, at vi ikke må gå op i vores job, hus og familie. Pointen er, at vi ikke skal sætte al vores tid og identitet i den slags ellers gode ting, men sætte vores værdi i noget, der holder.

Mit håb er, at du i dag kan komme frem til den her sætning: »Jeg er Guds barn, altså er jeg«.

Mathias Nyborg Steengaard



SAGT OM TRO

»Jesus griber ud efter både de lidet-troende og dem, der ikke har så stor en tro, dem, der tvivler, og dem, der er på gale veje.«

Knud Hindbo Dideriksen (impuls)

»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.«

Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1

»At tro på Gud handler om at forholde sig åbent til det, vi ser og oplever og at indrømme, at det ikke er nok kun at tro på det, som kan måles og vejes.

Asbjørn Asmussen (Uddrag af artikel. Læs hele artiklen på: jesusnet.dk/artikel/1610)

film & tro

Læs anmeldelse af filmen
The Most Reluctant Convert på:
filmogtro.dk

jesusnet.dk

Se flere udgaver af Et ord med på vejen på: jesusnet.dk/etord

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kigforbi.imedia.dk)

FORBARM DIG

Da råbte han (en blind tigger): »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: "Davids søn, forbarm dig over mig!" Og Jesus stod stille

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 18, vers 31-43*

JESUS GRIBER IND

Jesus er på vej til Jerusalem, og han fortæller, hvad der vil ske: Han vil blive mishandlet og slået ihjel, men på den tredje dag skal han opstå fra de døde.

Disciplene fatter ikke, hvad han snakker om, men ved Jeriko møder Jesus derefter en blind tigger. Heller ikke han kender den dybe betydning af Jesus' død og opstandelse, men han råber i sin nød: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig.«

Jesus griber ind, og manden bliver seende. Jesus er nemlig ikke en gud, der bliver i sin egen verden og så at sige stik-

ker en finger ind i vores verden, men han kommer ind i vores verden som en af os. Han ved, hvem vi er. Han ved, hvad der kan skade og ødelægge livet for os. Han tager det alt sammen på sig i Jerusalem, da han dør på korset.

Vi kan stole på, at Jesus også i dag vil standse op og gribe ind. Der er meget, vi og disciplene ikke forstår, men vi kan råbe sammen med den blinde mand: »Jesus, forbarm dig over mig.« Og så venter vi spændt på at se, hvad han vil gøre, for han elsker os som dem, vi er.

Peter V. Legarth

