

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 44

7. november 2021
121. årgang



DET DER ER MIT

Når noget hober sig op, er det godt at vide, hvordan man kan skille sig af med det

Jeg er så heldig, at jeg ofte får besøg af børn. Mine venners, mine søskendes og mine egne børns venner. Hvor især mindre børn har været, efterlader de som regel megen glæde og lidt rod ... og tøj. En ikke ny, men stadig brugbar, strømpe med et begyndende hul et sted. Et brilleetui. En halvvåd vante, der er krøllet sammen.

Hvis det er nogle andres (og de har ligget bag et møbel lidt tid) er spørgsmålet, hvis det er? Slidte småting ryger ud. Men de større? De kommer op på et stykke hylde reserveret til det, der skal videre. Det kan hobe sig op af den ene grund, at det ikke er mit! Nogle gange i lang tid.

Vi kan kun forære det væk, der tilhører os. Vores egne ting kan vi sælge, smide



Foto: Joyce Grace/Stock / Getty Images Plus

ud eller reparere, som vi vil. Ting, vi bare har lånt, eller som andre har glemt hos os, har vi ansvar for at få hjulpet tilbage i rette hænder. Men hvad hvis ingen ejermand melder sig?

Det skal ud

Mange af os vil måske sige: »Det forstyrrer i mit hjem, og det skal ud af mit hjem. Nu.« Det gør vi ret i, og ikke kun når det drejer sig om ting. Det gælder også, når vi taler om smertende og dårlig samvittighed over helt konkrete ting, vi har gjort forkert.

Nogle af os kender det, at ansigtet lige som strammer sig lidt sammen af ubehag og dårlig samvittighed ved tanken om noget, vi har gjort, og som vi fortryder.



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Tværkulturel medarbejder
Majken Strømme Rokni
København

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



To minutters andagt hver dag i uge 45

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

I Bibelen står der, at Gud elsker os og ønsker at tale med os om mange ting, blandt andet grunden til den smerte og skyld, der er årsagen til, at vi krøller lidt sammen, når vi tænker på, hvad vi har gjort. Han ønsker at tage sten fra vores skuldre, tilgive os og give os en lettere gang på jorden.

Lad ikke den dårlige samvittighed hobe sig op som glemte sager, ingen vil kendes ved, men som du må trækkes med at se på hver dag.

Howdan? Tag ansvaret for det, du har gjort forkert, og bed Jesus tilgive dig og tage skylden. Sig »Det her er mit! Vil du tage det med? Jeg orker ikke at se på det mere.«

Et nyt liv

Jesus er den, der kan fjerne skyld, han er den rigtige at spørge. Han ønsker at give

os en nyt liv med højt til himmelen – et liv sammen med ham, badet i kærlighed fra ham.

Anne Kathrine Wagtberg Hansen
Fra jesusnet.dk



SAGT OM

GUD

Vores tårer er så dyrebare, at Gud samler dem op og bærer dem med sig! Det viser, at han elsker mennesker, ikke facader.

Peter V Legarth (i Agapes blad)

For som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham«

Salme 103,13 (Salmernes Bog i Bibelen)

BØN

Jesus, jeg kan ikke bære byrden af alt det skidt, der hober sig op i ord, tanke og handling. Tak Jesus, fordi jeg kan komme til dig og aflevere det hele. Tilgiv mig!

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

DE SKAL SE GUD

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 1-12*

REN AF HJERTET

Jesus' bjergprædiken er blandt de mest kendte taler overhovedet, og Saligprisningerne er et af de bedst kendte afsnit i talen. De har endda lagt navn til stedet, hvor bjergprædiken blev holdt – Saligprisningernes Bjerg.

Jesus talte til en stor forsamling – og tilhørerne var jøder, som kendte »Loven og profeterne« – det vi kalder Det Gamle Testamente.

De vidste, at ingen kan se Gud og leve – ikke engang Moses, der ellers var tæt på Gud. Årsagen var og er, at ingen af os mennesker er rene af hjertet. Apostlen Paulus skriver, at vi alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. (Paulus Brev til Romerne, kapitel 3)

Hvorfor siger Jesus så disse ord? Fordi han døde på korset for dig og mig, og hans



Foto: Pixabay

blod rens os for al synd. Når vi tager imod det, kan vi stå overfor Gud med rene hjerter.

Den gave kan du på en særlig måde lytte til og tage imod, hvis du tager til gudstjeneste, hvor præsten giver dig den velsignelse, Gud for mange år siden gav til Israels folk. Den slutter med ordene »Herren løfte sig ansigt på dig og give dig fred«. For dit hjerte er gjort rent.

Morten Nielsen