

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 41

17. oktober 2021
121. årgang

GUDS UPASSENDE GAVER

Gud giver os livet og styrken til at leve det hver dag. Han giver os alt, hvad vi har, og uden ham ville vores liv ophøre. Han er al kærligheds kilde. Alligevel kan det være kompliceret at modtage hans gaver

Livets gave kommer fra Gud. Hvert sekund af hver eneste dag. Denne tanke kan få nogle til at blive stille i taknemmelighed. Andre kan opleve det ydmygende, irriterende eller angstprovokerende. (Det er der altid gode grunde til, og Gud venter længselsfuldt på, at du skal fortælle ham om det.)

Nogle udfordringer kan være:

1. Vi undervurderer Guds gaver. Nogle gange kan Gud velsigne os på måder, der ikke ser ud af noget særligt. Da Jesus blev født, lignede han ... en baby. Fordi han var en baby. Men han var også den, der som voksen ville dræbe døden for os.

2. Gaverne matcher ikke problemet. Den, der har akut behov for en bemanded



Foto: Mauricio Grakli/Stock/Getty Images Plus



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Pens. missionær
Søren Skovenborg
Ans

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



*To minutters
andagt hver
dag i uge 42*

brandbil har kun meget lidt lyst til at få en peberkværn i stedet. Nogle gange kan vi bede til Gud om hjælp, hvorefter vi får noget, der ligner ingenting eller et svagt svar, der ikke passer til problemets art, størrelse og alvor. Udefra set kan det f.eks. virke helt skævt, at ét stik med en nål – en vaccination – kan være et svar på en sygdom, der slår tusinder ihjel. Men vi ved, at det er sådan, det forholder sig.

3. Gaverne er grimt pakket ind. I filmen »Ternet Ninja« får hovedpersonen Eske en lille, besjælet Ninja-bamse i fødselsdags-gave. Grimt og sjusket pakket ind i noget nusset papir. Men den kommer til at ændre hans liv. Nogle gange pakker Gud og-

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummellose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

så sine livgivende gaver ind i grimt papir. En længe ønsket tænkepause fra jobbet kan komme pakket ind i en fyring eller sygdom. Nogle har oplevet, at tiden til at tænke livet igennem og vælge en ny vej kom pakket ind i en pandemi.

Uanset hvordan vi kan opleve Guds gaver, er det en god idé at bede Gud lære os at bruge sindet, ligesom man bruger en faldskærm: Sørg for, at det er åbent, så farten kommer ned. Det giver et bedre ud-syn og øger vores evne til at navigere gennem livet.

Anne Kathrine Wagtberg Hansen
Fra jesusnet.dk

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

 jesusnet.dk

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud



SAGT OM

TAKNEMMELIGHED

Tak er god hukommelse. Når vi siger tak til en anden, anerkender vi hinandens betydning. Vi husker, at vi er afhængige af andres hjælp. At takke er at huske vores medmennesker – og at huske Gud.

Thomas Kristensen (i *Kristeligt Dagblad*)

Taknemmelighed vokser ganske naturligt frem i det øjeblik, et menneske får fodfæste efter at have været i en kritisk situation.

John Ørum Jørgensen (*impuls*)

Der sker noget, når vi lader taknemmeligheden fylde. Vi får ændret vores fokus. Lige pludselig handler det ikke kun om mig og mine behov, men vi får løftet blikket lidt og får mulighed for at se Gud midt i vores hverdag.

Simon Hauge Lindbjerg (*impuls*)

**imedia samler
video og lyd om tro til dig**

[Kig forbi imedia.dk](http://Kigforbi.imedia.dk)

INDBYD HVEM SOM HELST

Gå helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 22, vers 1-14*

JESUS GIVER OS FØRSTEPRIORITET

Jesus fortæller en historie om en konge, der indbyder til sin søns bryllup. Det er ikke hvem som helst, der får en kongelig indbydelse. Men det overraskende er, at de indbudte ikke ønsker at deltage. De forklarer det med, at de har vigtigere ting at tage sig for.

Men kongen ønsker, at festsalen skal fyldes op, derfor indbyder han nu hvem som helst blandt samfundets laveste rødder. De havde aldrig drømt om at få en sådan indbydelse og kunne heller ikke drømme om at afslå den.

Personerne i denne historie er billeder på, hvordan forholdet til Jesus kan være. Har vi den indstilling, at vi kan klare livet selv, vil vi sikkert heller ikke prioritere troen på Jesus særlig højt. Har vi derimod



Foto: fizkes/iStock/Getty Images Plus

indset, at vi ikke kan leve uden Gud og hans tilgivelse, vil Jesus få førsteprioritet.

Lad os huske, at vi altid har førsteprioritet for Jesus. I stedet for at passe sit eget, gav han sig hen i en pinefuld død for os på et kors. Hans død viser i sig selv, hvor nødvendigt det er, at han også har førsteprioritet i vores liv.

Søren Juul Skovenborg