

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 34

29. august 2021  
121. årgang

## LUFTIG TALE ELLER HELT NATURLIGT

*Når folk snakker lige ud i luften, er der sandsynligvis en god forklaring, selvom det måske ikke umiddelbart ser sådan ud*

**P**å en cykeltur mødte jeg en dag en kvinde, der var ude at gå en tur med sin hund. Et helt normalt syn. At hun så også snakkede løs, er også helt normalt. I hvert fald i dag. Men jeg kom til at tænke på, at for 20-30 år siden ville jeg nok have tænkt: Det er da pudsigt, som hun snakker med sin hund!

Men sådan tænker man jo ikke mere.

## Snakker hun med sig selv

Jeg kan huske, da jeg for snart længe siden bemærkede fænomenet første gang. Dengang var det ikke en person, som så ud til at snakke med en hund. Det var en kvinde, der sad på en bænk og snakkede løs, helt alene.



Foto: winterling/iStock/Getty Images Plus

Det er da lidt mærkeligt. Hvem snakker hun med? Snakker hun med sig selv? Sådan tænkte jeg vist.

Men nej, hun var slet ikke mærkelig, og der var intet mystisk ved hendes samtale. Forklaringen var enkel og ligetil. En lille ledning, der gik fra en lomme og op til det ene øre, forklarede sammenhængen. Mobiltelefonen i hendes lomme gav hende en direkte kontakt til samtalepartneren.

Sådan var det sikkert også med hundelufteren, der snakkede løs. Det var nok ikke hunden, hun snakkede med. Mon ikke hun havde en trådløs øretelefon?

## Ikke så mærkeligt

Der kan altså være en god forklaring, når folk snakker lige ud i den blå luft. Den tek-



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**  
**70 300 150**



Ungdomskonsulent  
**Jonatan Hauge**  
**Noldegaard,**  
København

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS** *To minutters andagt hver dag i uge 35*

DOWNLOAD PÅ  

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesuset.net/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

niske udvikling af mobiltelefoner er en god forklaring. Når mennesker i en kirke, hjemme i en stue eller på en gåtur snakker med Gud, beder til ham, er der også en god forklaring, selv om det for den, der ikke kender til bøn, kan virke mærkeligt.

Forklaringen er enkel. Gud findes, og han kan høre, hvad vi siger til ham i bøn. Der findes en direkte linje til Gud, og han har selv givet mange løfter til bønnen. Et sted i Bibelen kommer Gud for eksempel med denne opfordring: »Kald på mig på nødens dag, og jeg vil svare dig.«

Han er der, og han hører, både når vi råber, når vi snakker med ham i et almindeligt toneleje, og når vi hvisker eller i det tyste beder om hans hjælp og indgriben.

At bruge bønnens vej til Gud er ikke snak ud i den blå luft. Det er ikke luftig tale. Det er at henvende sig til ham, der selv har lovet at høre os, når vi kommer til ham i bøn.


*Gunner Jensen*

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

 Indre Mission

imedia samler video og  
lyd om tro til dig

Kig forbi [imedia.dk](http://imedia.dk)



# BØN

Tak Gud, fordi vi frit kan henvende os til dig, uden at vi skal censurere os selv eller tage en maske på. Tak, fordi du hører hvert eneste af vores ord, selv når de ikke er andet end tanker.



## SAGT OM

### BØN

Jesus bad selv for på en bøn, som vi altid kan bruge, når vi ikke formår at sætte ord på vores bøn. Det er fadervor.

*Peter Guldager Dahl*  
(Læs mere på [jesusnet.dk/artikel/1915](http://jesusnet.dk/artikel/1915))

Gud handler ikke kun, når vi beder. Men han ønsker, at vi skal bede, så han kan komme til at handle endnu mere.

*Sprint Aagaard Korsholm*  
(Læs mere på [jesusnet.dk/svar/3786](http://jesusnet.dk/svar/3786))



Læs mere om bøn på:  
[jesusnet.dk/bøn](http://jesusnet.dk/bøn)

## HVAD SKAL JEG GØRE

Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Lukasevangeliet kapitel 10, vers 23-37*

# GØRE ELLER VÆRE

Det er svært for os mennesker at erkende, når vi ikke slår til. Vi vil så gerne klare det, der bliver forventet af os – eller som vi forventer af os selv.

Derfor vil den lovkyndige, der stiller spørgsmål til Jesus, også gerne have en præcis udmelding om, hvad han skal gøre for at få del i det evige liv.

Jesus svarer ham med lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Og at efterligne denne samaritaner er jo faktisk noget, den lovkyndige kan gøre.

Men jeg må selv erkende, at jeg falder igennem, sammenlignet med samaritaneren i lignelsen. Jeg kan ikke leve op til det, Jesus ellers giver som et svar på, hvordan jeg kan arve evigt liv.

Jesus siger flere gange, at vi skal være som børn. Og noget af det særlige ved



SeventyFour/iStock/Getty Images Plus

børn er, at de kan være børn, uden at gøre sig fortjent til det. Det er det gode budskab til os alle.

Vi må også have lov at være Guds børn – uden krav om at gøre noget. Og som Guds børn kan vi både få del i det evige liv og få lyst og frimodighed til at gøre det gode, som han også ønsker.

*Morten Nielsen*