

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 31/32

8. august 2021
121. årgang



PÅ MED PERFORMANCE- BUKSERNE

*I samfundet forventes vi at performe. I
relationen til Gud er vi fri for dette krav.
Jesus har performeret en gang for alle!*



Forleden så jeg en reklame på Facebook for et par performance-bukser. Budskabet var, at disse bukser må man eje, hvis man skal leve op til samfundets krav om performance.

Det slog mig, hvor meget vores kultur går op i performance. Man skal levere varen for at være en del af fællesskabet. I X Factor, i Vild med dans, i sport, på arbejdsmarkedet...

Ustandselt stilles man foran krav om performance. Hvis ikke man lever op til

kravene, risikerer man at blive fyret eller stemt ud.

Også i mange sociale sammenhænge lever dette vilkår i bedste velgående. Man forventes at bidrage til fællesskabet, og hvis ikke man gør, betragtes man som en nasser.

På med performance-bukserne!

Barnekår

Hos Gud er det anderledes. Da Jesus døde for mig, indfriede han alle Guds krav til mig. Alle forventninger til min performance blev leveret af Jesus. Hermed blev min relation til Gud ændret for tid og evighed.

Jeg gik fra at være under krav om 100 procent performance til at være under 100 procent faderomsorg og kærlighed. Det er det, man kalder barnekår. Jeg fik de samme vilkår som et barn. For altid vil min datter være min datter – uanset hvad hun gør, siger, tænker eller føler. Uanset hvordan hun ser ud. Uanset om hun bidrager eller ej. Hun er min datter for tid og evighed, lige som jeg altid vil være hendes mor.

Dette vilkår har Jesus skaffet mig hos Gud. Her kan jeg roligt tage performance-bukserne af! For dem har Jesus haft på en gang for alle!

Ønsker du også at blive fri for performance-kravene i din relation til Gud? Så vil jeg opfordre dig til at invitere Jesus ind i dit liv.

*Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk*



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Fritidsforkynder
Svend Erik Petersen
Ringkøbing, uge 32



Sognepræst
Jan Pahus Nissen
Nørresundby, uge 33

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag*



Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

DU HAR FRI

Ferie kan være en kærlig pause fra forventninger og give frihed til bare at være. Jesus vil give dig fri hele året

I ferien er der frihed til at slappe af og til bare at være. Jesus ønsker at give dig fri. Men den frihed, som Jesus taler om, handler ikke kun om nogle enkelte ugers ferie om året. Det er en frihed, som gælder hver eneste dag, du lever. Det er en frihed fra præstationsangst, fra ikke at slå til og fra ikke at leve op til andres og egne forventninger. Det er en frihed til altid at være god nok, ja faktisk meget mere end god nok.

Den ultimative frihed

Jesus ønsker at give dig fri til at være lige præcis det menneske, du er, og som du er skabt til at være. For i hans øjne er du fuldstændig perfekt, når du bare er dig. Du behøver ikke være bedre, dygtigere, kloge-re, sundere eller smukkere.

For Jesus er du så uendeligt værdifuld, at han valgte at ofre sig selv på korset for dig. Så meget elsker han dig, og det er ikke



Foto: Nadezhda1906/Shutterstock/Images Plus

noget, du gør dig fortjent til. Det er bare sådan, det er.

Som jeg ser det, så er det den ultimative frihed: At vide at jeg er elsket uanset hvad

Mette Hornstrup Schmidt

(Uddrag af artikel.

Læs hele artiklen på: jesusnet.dk/artikel/11409)



film & tro

Læs anmeldelse af serien
Shadow and bone på:
filmogtro.dk

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



JESUS GRÆD

Da han (Jesus) kom nærmere og så byen, græd han over den.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 19, vers 41-48*

JESUS ELSKER MENNESKER

Hvorfor græder Jesus over Jerusalem? Den by, hvor de religiøse ledere ønsker ham død. Jeg tror, svaret er: mennesker. Jesus elsker mennesker – også dig og mig.

Derfor var det en dyb smerte for ham, at der var så få af jøderne, der endte med at tage imod ham og tro på ham. Han vidste, at konsekvensen var, at byen blev ødelagt af romerne, og jøderne blev spredt udover hele jorden, hvor de siden har gennemlevet store forfølgelser og forsøg på udryddelse.

Men en dag skal det ske, at det jødiske folk, som nu er kommet tilbage til Israel og Jerusalem, også skal tage imod Jesus som deres Messias. Ja, der er allerede flere og flere, der gør det.

Og så bliver sorgen og gråden vendt til glæde – glæde over hvert enkelt menneske, som tager imod Jesus og frelsen fra ham.

Og svaret på glæden er det samme som svaret på gråden over Jerusalem: Jesus elsker mennesker. Også dig!

Morten Nielsen

