

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 24

20. juni 2021
121. årgang



NÅR EN LARMENDE BIL KØRER FORBI

*Der er en, der kender os fuldt ud, og som
aldrig hører forkert eller misforstår os*

Foto: AntonioGuillem/iStock/Getty Images Plus

En ung mand og en ung kvinde står ved et tag-selv-kaffebord. Han spørger hende: Vil du give mig et krus? Hun står nemlig nærmere det sted, hvor kaffekrusene er.

Hun rødmer, og siger så efter lidt tøven: Ja, det kan jeg da godt.

Og så gør hun det. Hun giver den forbløffede unge mand et knus.

Når man hører forkert

I denne fiktive historie blev en larmende bil, der kørte forbi på vejen udenfor, årsag til, at hun misforstod manden. Hvad der senere sker i historien, kan man selv digte videre på.



Foto: ImageDB/Stock/Getty Images Plus

Men historien illustrerer det, der kan ske, når vi hører forkert og misforstår hinanden. Det er noget, vi alle kan opleve i hverdagen. En person siger en sætning, og vi tror, at vi har hørt noget, selv om personen i virkeligheden sagde noget helt andet. Måske havde vi vores opmærksomhed et helt andet sted, og derfor hørte vi ikke så nøje efter, hvad den anden sagde. Eller måske talte den anden person utydeligt, så det var svært at høre ordene. Eller også blev nogle af de ord, der blev sagt, forstyrret af en larmende bil. Eller også hører vi bare ikke så godt, som vi selv tror.

Misforståelser kan have mange årsager, men heldigvis bliver de ofte hur-



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Redaktør for Bibelnøglen
Cecilie Thams Nord Hansen
Fredericia

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i uge 25*

DOWNLOAD PÅ  

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

tigt opklaret, og så smiler vi ad det hele. At høre forkert kan være årsag til et godt fælles grin. Men det sker også, at en misforståelse får alvorlige følger. Personer kan komme helt skævt ind på hinanden på grund af en simpel misforståelse.

Misforstår aldrig

Der er en, som aldrig misforstår os. Det er Gud. Han kender os fuldt ud, og han hører, hvad vi siger, og han ved, hvad vi tænker. Selv de mest stilfærdige bønner kan han høre.

»Herren hører, når jeg råber til ham,« siger David i Salme 4 i Det Gamle Testamente. Det er godt at vide, og hvor er det godt, at han aldrig hører forkert, sådan som vi kan gøre det. Han kender vores inderste ønsker, bønner og tanker. Og han vil os altid det bedste.


Gunner Jensen

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



SAGT OM GUDS GODHED

»Da Gud skabte verden, var den virkelig god. Ligesom Gud selv er indbegrebet af alt godt. Men Satan dannede modpol og indførte alt det onde: oprøret mod Gud, ukærligheden og hadet, sygdomme og død osv.«

Sprint Aagaard Korsholm
(Læs mere på jesusnet.dk/svar/3537)

»Gud skabte os ikke for, at vi skulle være hans usle tjenere, men for at vi i frihed skulle elske ham. Og det er jo også kun den kærlighed, der kommer fra hjertet, som har nogen værdi.«

Brian Christensen
(Læs mere på jesusnet.dk/svar/3015)

»Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.«

Matthæusevangeliet kapitel 10, vers 29-31



Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

GLÆDE HOS GUDS ENGLE

Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 15, vers 1-10*

DU ER DYREBAR OG ELSKET

Jesus har fortalt lignelsen om hyrden, der forlader sin flok, for at finde det ene lam, der er blevet væk – og lignelsen om kvinden, der har tabt en mønt, og glæder sig med veninder og nabokoner over, at hun har fundet den igen.

Han slutter med ordene i bibelverset ovenfor og fortæller os, at der er stor glæde i himlen, hver gang ét syndigt menneske omvender sig og tager imod frelsen fra Gud.

Der er flere gode og stærke budskaber til os i de ord.

For det første står det lysende klart, at hvert enkelt menneske har værdi for Gud – så stor værdi, at Jesus gav sit liv for at frelse hver enkelt af os.

For det andet kan vi glæde os over, at Jesus, som den gode hyrde, leder efter



os og ikke venter på, at vi skal finde ham. Han kom til jorden for at opsøge og frelse os mennesker, som i os selv er fortabte syndere.

I hans øjne er vi dyrebare og elskede. Det gælder også dig.

Morten Nielsen