

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 7

21. februar 2021
121. årgang



DET NYDELIGE SKUR

Vores lille opbevaringsskur ser nydeligt ud med lukket dør og hængelås, men kigger man ind, kan nydeligheden måske diskuteres

Uden for det rækkehus, vi bor i, har vi et rum til opbevaring. Når døren er lukket, og hængelåsen er sat på, er det et fint og nydeligt lille skur, men åbner man døren, er det ikke let at vide, hvad øjet først skal fæstne sig ved. Flyttekasserne i loftet, de ekstra stole, babytingene eller værktøjet.

Bunken af ting er vokset støt, siden vi flyttede ind; og jeg må indrømme, at det bliver sværere og sværere at få et overblik.

Det kunne jo være

Min bedre halvdel gør mig af og til opmærksom på, at det kunne være rart at få ryddet op, og hun holder sig ikke tilbage



Foto: kruuiv/Stock/Getty Images Plus

med forslag til, hvad der eventuelt kunne ryge videre til genbrugspladsen.

Jeg har naturligvis taget det til efterretning, men så sniger tvivlen sig ind. To tredjedele af stolene bruger vi stort set aldrig, men det kunne jo være, vi fik brug for dem. Flyttekasserne skal sikkert ikke bruges de næste fem år, men det ville da være en skam at smide dem ud. Man skal også huske, at det tager tid at sortere de ting, som skal til genbrugspladsen.

Undskyldningerne står i kø, men skal jeg være ærlig, må jeg indrømme, at jeg har en tendens til at fylde mit liv med alt muligt, som ikke gavner mig i nogen særlig høj grad. Også en hel del, som jeg helst ikke vil vise til andre.



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



**Missionskonsulent
Maria Legarth**, Hillerød,
holder to minutters
andagt i uge 8

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesuset.net/dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Mere end nok

Det kan måske være forståeligt nok, at jeg ikke ønsker at dele alt i mit liv med alle og enhver, men det er egentlig mærkeligt, at jeg til tider venter lidt med at dele det med Jesus. Han ser ind i mit »opbevaringsrum« – både mit ydre og mit indre liv – uanset hvor mange hængelåse, jeg forsøger at låse det med. Han tilbyder endda at rydde op.

Alt hvad Jesus beder om, er en åben dør i skuret og mit »ja tak« til hans hjælp. Og der er ingen grund til hængelåse og facader, for alt ser ud som nyt, når han har været i gang. Så slipper jeg også for at gå og gemme en masse rod bag en pæn og nydelig facade.

Morten Stubkjær Klausen



BØN

Kære Jesus, tak fordi vi kan henvende os til dig på et hvilket som helst tidspunkt og frimodigt bede dig om hjælp til alt det, der kan fylde i livet. Tak fordi, du hjælper med at rydde op i det, som tager glæden og skygger for lyset.



SAGT OM

JESUS

Guds rige er et vendt-på-hovedet-rige. Her er det kongen, der er tjeneren. Andre konger vil le vælge at føre sig frem højt til hest, men Jesus valgte at være en konge, som red ind i Jerusalem på et æsel.

Thomas Høyer (impuls)

Jesus kommer ikke for at vinde alting tilbage med vold, magt og ødelæggelse. I stedet kommer han med tilgivelse! Han kommer ikke med tvang, men med kærlighed.

Peter Jerup-Thise (impuls)

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00


82 271 333

 Indre Mission

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



 jesusnet.dk

Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

HVIS DU ER GUDS SØN

Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 4, vers 1-11*

JESUS KENDER VORES SVAGHED

Djævelen ved, hvornår vi er mest modtagelige for at lytte til hans råd. Jesus var netop meget sulten efter at have fastet i fyrre dage i ørkenen, da Djævelen kom til ham. Selv om Jesus var Guds søn, var han også et menneske med samme behov som os.

Jesus lod sig dog ikke friste af Djævelen til at misbruge sin magt som Guds søn.

Der er næppe nogen af os, der har den samme styrke til at modstå fristelser. Det går ofte galt, særligt når vi er i vores mest sårbare situationer.

Vores fald er dog ikke Djævelens egentlige dagsorden med os. Det er derimod, at vi mister troen på, at Gud vil have med os at gøre. Hans strategi er at fortælle, at når vi synder, er det, fordi vi er ligeglade med



Foto: mbolina/iStock/Getty Images Plus

Gud, og derfor må han også nødvendigvis afvise os.

Det er vigtigt at huske, at Djævelen altid er en løgner. Sandheden, han vil skjule for os, er, at Jesus altid har kendt til vores svaghed, og derfor overvandt han fristelserne for vores skyld. Netop fordi Jesus ikke syndede, kunne han som den skyldfrie bære vores synd, da han døde på korset.

Søren Juul Skovenborg