

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 48

29. november 2020
120. årgang



EN COMPUTERMEDICIN DER VIRKER

*Biler og computere er praktiske redskaber.
De skal bare helst fungere*

Hvis man skal et sted hen, så er det yderst praktisk med en bil, særligt hvis den kan starte.

Heldigvis er det længe siden, bilen ikke ville gå i gang, men jeg husker stadig den forkølede hoste-lyd fra en bil, der nægtede at starte en kold efterårs- eller vintermorgen. Så føler man sig lidt hjælpeløs, når man ikke er den store bilekspert.

Som jeg har det med biler, har jeg det også med min computer. Den er et godt, praktisk og effektivt arbejdsredskab, ikke mindst når den fungerer! Det gør min computer også normalt, og det er dejligt, for jeg sidder ved den mange timer hver dag.

Alligevel er det indimellem sket, at jeg har oplevet problemer med min compu-



Foto: beeline.dk



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Pens. missionær Elna Thisgård Olesen,
Tommerup, holder to
minutters andagt i
uge 49

70 300 150

ter. Det kan være frustrerende, når den er »syg«, og jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Det er godt, at jeg kan spørge andre om hjælp, men inden jeg gør det, plejer jeg at bruge en enkel metode, som ofte har vist sig effektiv.

En ny start

Min enkle computermedicin hedder: Genstart computeren. Det lyder næsten for simpelt, men det fungerer overraskende ofte. Jeg genstarter computeren, og vips, så er problemet løst. Computeren har fået en ny start. Den er som nyfødt. Tænk, at det var så enkelt, tænker jeg så.

I menneskers forhold til Gud kan ting og sager også sætte sig fast. Der kan gå

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

kludder i vores forhold til Gud. Så kan det være, vi tænker, at vi skal udrette en masse ting, så vores forhold til Gud kan blive godt igen.

Men Bibelen fortæller, at vi kan få en ny begyndelse som en gave fra Gud. Denne genstart består ikke i, at vi skal gøre en masse, men i, at Gud kommer os i møde med tilgivelse og giver os en ny start. I Klagesangene i Det Gamle Testamente står der, at »Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen.«

Hvor meget vi end har forkludret livet, så må vi komme til Gud igen og igen og få en genstart hos ham, for hans barmhjertighed er ny hver morgen. Det er en medicin, der virker.

Gunner Jensen



SJÆLESORGLINJEN

**HAR DU BRUG
FOR AT SNAKKE
MED NOGEN?**

**HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00**

82 271 333

Henvendelse må gerne ske anonymt.
Sjælesørgere har tavshedspligt.

 Indre Mission



SAGT OM

BARMHJERTIGHED

Det Nye Testamente sætter ingen grænser for næstekærlighedsbuddet. Der er ingen undtagelser eller præciseringer. Det bliver aldrig indskrænket til noget overkommeligt, fx »altså kun dem, du møder«. Det er altså ikke muligt at sige om noget menneske overhovedet: Det dér menneske er ikke min næste.

Leif Andersen (Læs mere på jesusnet.dk/svar/9164)

I har hørt, at der er sagt: »Du skal elske din næste og hade din fjende.« Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente?

Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 43-46a

**imedia samler video og
lyd om tro til dig**

Kig forbi imedia.dk



DIN KONGE KOMMER TIL DIG

Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 21, vers 1-9*

KONGEN KOMMER MED EVIGHEDENS GLANS

Ved særlige begivenheder kan en by eller institution få et kongeligt besøg. Det kaster glans og ære over begivenheden.

Her ved adventstidens start får vi ordene »Se, din konge kommer til dig«. Og det var helt uden pomp og pragt – da Jesus kom til verden, og da han siden red ind i Jerusalem palmesøndag.

Der skal ikke en særlig anledning til for at få besøg af ham. Han kom nemlig for at være sammen med os, hjælpe os og lede os frem til et evigt liv sammen med ham.

I adventstiden forbereder vi os til jul og til netop at fejre, at han kom og stadig kommer til os.

Det er tankevækkende, at Jesus efter indtoget i Jerusalem palmesøndag gik ind på tempelpladsen og jog alle dem ud, der brugte stedet på at handle og tjene penge. Her skulle der nemlig være plads og ro

til at være sammen med Gud, lytte til ham og tale om ham.

Lad os gøre plads i vores liv, både i adventstiden og resten af året, så vi har tid til, at vi kan være sammen med ham, kongen, som kommer til os og kaster evighedens glans over vores liv.

Morten Nielsen

