

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 47

22. november 2020
120. årgang



JEG DUMPEDE

Man kan have op til fem fejl i en teoriprøve og bestå. Noget helt andet er det i forhold til Guds krav

Det er 30 år siden, at jeg sidst var inde i teoriprøvernes univers. Forleden var jeg der igen, for jeg ville gerne sætte mig ind i min søns oplevelse af det. Jeg gik ind på hjemmesiden teori-proever.dk. Her er der en gratis teori-prøve, hvor man kan teste sin viden om trafik-regler.

Jeg tænkte, at det kunne da vel ikke være så svært at svare på de spørgsmål, for jeg har jo 30 års erfaring med bilkørsel. De første spørgsmål var da også meget nemme, så jeg fortsatte opmuntret.

Der kom et spørgsmål, hvor jeg skulle vælge mellem sammenfletning eller vognbaneskift, og jeg kom i tvivl. Senere kom der en påbudstavle, jeg skulle forhol-



Foto: Zoonar RF/Zoonar/Getty Images Plus



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Sygeplejerske Janne Bergkvist Lillelund,
Vejle, holder to minutters andagt i uge 48

70 300 150

de mig til, men jeg kunne ikke lige huske, hvad den betød. Så jeg gættede mig til et svar.

25 minutter senere var jeg færdig med prøven, og jeg skulle have fem fejl eller derunder for at bestå. Da svaret kom, blev jeg fuldstændig rystet. Jeg var dumpet med et brag. Så fandt jeg en anden gratis teori-prøve, for den måtte jeg da kunne klare, men det gik faktisk værre end den første.

Gud har nul tolerance

For nogle år siden var jeg også på gyngende grund i en lidt anden type teori-prøve. Jeg havde søgt ind som fritidsforkynder

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

og var til samtale med nogle ledere i Indre Mission. Jeg klarede spørgsmålene ganske godt, indtil jeg blev spurgt om, hvad folkekirkens bekendelser hed. Jeg var fuldstændig blank, og én af lederne var så venlig, at han guidede mig i, hvad svaret var.

Det ville aldrig have været sket til en teoriprøve hos politiet. Her er der ingen kære mor, der hjælper på sidelinjen. Teoriprøven bliver testet af en betjent, som afgør, om man består eller dumper.

Samme funktion har Gud, når han tjekker, om vi har levet op til hans krav. Han følger dog nogle langt skrappere regler end politibetjenten. Gud ser ikke igennem fingrene med et par fejl. Han har nul tolerance. Vi skal overholde alle hans regler for at bestå.

Men Bibelen fortæller også, at Gud har gjort det, som politibetjenten ikke gør. Politibetjenten sætter sig ikke ned og klarer teoriprøven for os. Men Gud har selv

i Jesus overholdt alle regler og bestået i stedet for os. Som en kærlig far har han givet alle mennesker, hvad der skal til for at bestå, nemlig sin søn. Alle mennesker dumper til Guds prøve. Det afgørende er, hvordan vi forholder os til ham som er den eneste, der har bestået - hans søn, Jesus. Om vi tror på ham eller ej.

Anette Ingemansen



SAGT OM GUDS KÆRLIGHED

Han kommer til os, leder efter os med iver og uden skelen til omkostninger – fordi han elsker os og vil være sammen med os. Han sidder ikke og venter på, at vi vælger ham, for han har allerede valgt os: Gud har valgt at elske mennesket - alle mennesker - på trods, frivilligt, med glæde. Koste, hvad det vil.

*Peter Guldager Dahl
(læs mere på jesusnet.dk/2525)*



Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



film & tro

Læs alle de nyeste film anmeldelser på: filmogtro.dk

JEG VIL GIVE JER HVILE

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 11, vers 25-30*

JESUS TAGER IMOD DEN TRÆTTE

Når vi rammes af sygdom, smerter, uretfærdighed, bekymringer og andet ondt, kan livet være som en tung byrde, vi må bære rundt på. Skal vi ikke bukke under, har vi brug for støtte.

Det er den støtte, Jesus tilbyder os ved at indbyde os til at komme til ham. Jesus har selv været et menneske, som har mærket livets skrøbeligheder, derfor kan han også have medfølelse med os.

Mange har erfaret, hvordan Jesus har gået sammen med dem gennem deres lidelser. Det har givet dem en hvile, som de ikke har kunnet finde andre steder, selv om situationen egentlig ikke har ændret sig.

Det samme gælder, når vi tynghes af den magt, som synden kan have i vores liv. Ofte slider vi os trætte med at dække



Foto: fizkes/iStock/Getty Images Plus

over vores svaghed eller fornægte, at vi kan blive misundelige, selvhævdende og alt muligt andet. Kommer vi derimod til Jesus med vores synder, kan vi hvile i, at han har båret dem alle sammen, da han døde på korset. Synden vil stadig være der, men dens byrde er taget fra os.

Tag Jesus på ordet. Han længes efter at tage imod den trætte.

Søren Juul Skovenborg