

ET ORD MED PÅ VEJEN

43

27. oktober 2019
119. årgang

GUD SER MED KÆRLIGE ØJNE PÅ DIG

I denne digitale tidsalder optager mobil og iPads let opmærksomheden i en sådan grad, at vi ikke ser vores medmennesker. Men Gud er ikke optaget af en skærm. Han er optaget af mennesker

Gud er optaget af én ting: at se hvert enkelt menneske og sende os sin kærlighed og hjælp.

Jeg har brækket foden. Det betyder, at min mobilitet er udfordret i en sådan grad, at jeg ikke kan deltage i det samme som før.

I går havde jeg lavet en indkøbsseddel til ugen, der kommer. Den lå på min mo-

// HVOR ER JEG GLAD FOR, AT GUD IKKE HAR MOBIL ELLER IPAD

bil. Da jeg ikke orkede at humpe rundt på krykker i butikken, overlod jeg min mobil til min mand og datter, der foretog indkøbene.

Imens sad jeg på en bænk udenfor og ventede.

Det slog mig, hvor tit jeg har siddet på en bænk og set mennesker gå forbi – uden at se dem. Med min opmærksomhed rettet på mobilen.

I går så jeg dem. De havde min fulde opmærksomhed, og det var rart at se dem i øjnene, der ikke havde opmærksomheden et andet sted, smile til dem, anerkende dem – bare fordi de er mine medmennesker.

Gud har ingen mobil

Hvor er jeg glad for, at Gud ikke har mobil eller iPad. Du og jeg har hans fulde opmærksomhed. Han er en Gud, der ser!

Gud ser os med kærlige og omsorgsfulde øjne, der søger at møde vores blik. Jesus har gjort det muligt, at vi kan se Gud i øjnene. Han ønsker at sende sin kærlighed og tilgivelse til os i Jesus.

Det er fantastisk med en Gud, der ser.

Lilian Holm Kofod

Fra jesusnet.dk

film & tro

Læs alle de nyeste film anmeldelser på: **filmogtro.dk**



AdamogEva.dk

Ærlig rådgivning om følelser, krop og sex på: **adamogeva.dk**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imt.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

HVEM ER FRU SCHMIDT?

Jesus kender mig og kalder mig ved navn

Jeg har ind imellem svært ved at huske, hvad jeg hedder. Jeg får jævnligt ikke sagt det rigtige navn, når jeg skal præsentere mig. Det har selvfølgelig en årsag; jeg er blevet gift, og i den forbindelse har jeg fået et nyt efternavn. Jeg har svært ved at huske navnet på hende der »fru Schmidt«, for hun føles som en fremmed, selvom hun er mig.

Der ligger rigtig meget identitet i ens navn, og navnet har stor betydning for selvforståelsen. Derfor betyder det noget for os, når andre kender vores navne og kalder os ved vores navne.

Jesus kender fru Schmidt

Jesus kender mit navn, også selvom jeg selv kan have svært ved at huske det. Og når jeg er forvirret over, hvem fru Schmidt er, så kender Jesus mig og kalder mig ved navn.

Sådan er Jesus' forhold til hvert enkelt menneske. Han kender navnet på hver og én, og han ved, hvem vi er. Det kan måske lyde skræmmende, men det første, Jesus tænker på, når han hører dit navn, er, at han godt kan lide dig.

Guds barn

Jesus elsker dig så højt, at han ikke bare kender dig og kalder dig ved dit navn, men

han ønsker også at give dig navnet »Guds barn«. Det er op til dig, om du vil tage det navn til dig.

Navnet »fru Schmidt« føles stadig fremmed for mig, men jeg har sagt ja til at blive fru Schmidt, så derfor er jeg fru Schmidt. Siger du ja til at blive kaldt »Guds barn«, så er du Guds barn, også selvom det kan føles fremmed i begyndelsen.

Mette Hornstrup Schmidt

Fra jesusnet.dk



Foto: Siphography/iStock/Getty Images Plus



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Pastor emeritus Esper Thidemann, Hasle v/ Aarhus, holder to minutters andagt i uge 44

70 300 150

DINE SYNDER TILGIVES DIG

Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Markusevangeliet kapitel 2, vers 1-12*

JESUS ØNSKER AT GIVE

Der er så stuvende fuldt af mennesker i huset, at det ikke er til at komme i nærheden af Jesus. Samtidig er fire mænd fuldt overbeviste om, at han er i stand til at helbrede deres lamme ven. Snedigt får de lavet et hul i taget og sænker deres ven ned for fødderne af Jesus. Da er det, Jesus siger til ham: »Søn, dine synder tilgives dig.«

Den lamme bliver også helbredt, da Jesus kort efter siger til ham: »Rejs dig, tag din bære og gå hjem!« Når Jesus ikke i første omgang helbreder, er det fordi han ønsker at give alt det, som et menneske har brug for. Han ser også mandens behov for at kunne stå for Guds domstol.

Da den lamme rejste sig, var det tydeligt at se, at der var magt bag ordene. Jesus taler aldrig tomme ord! Heller ikke om tilgivelse. Han er den eneste, som har ret og magt til at tilgive synder.



Foto: ChristianChan/iStock/Getty Images Plus

Den lamme mands venner gik ikke forgæves efter helbredelse. Vi går heller ikke forgæves til Jesus med vores problemer. Han hører alle vores bønner, og vi kan trygt regne med, at han giver os det, vi har brug for.

Søren Juul Skovenborg