

ET ORD MED PÅ VEJEN

41

13. oktober 2019
119. årgang



GUD VISER MIG VEJ

Caroline har erfaret, at Gud hører hendes bønner og hjælper hende med at finde vej i livet

Foto: Anette Ingemansen

»Jeg har lært ham at kende som én, der kan vise vej i livet på en meget konkret måde. Jeg stoler på, at han leder mig i den retning, der er bedst for mig,« fortæller Caroline Skovbjerg.

Hun fik det første gang ind under huden, da hun efter gymnasiet rejste et halvt år til England for at arbejde på et plejehjem.

Det blev til mange førstegangsoplevelser på den tur.

»Det var første gang, at jeg gjorde noget helt for mig selv. Det var første gang, jeg tog ud at rejse alene. Så jeg følte mig fuldstændig afhængig af Gud. Jeg bad nogle meget praktiske bønner til Gud: 'Nu



Foto: Brian Jackson/iStock/Getty Images/Plus

står jeg her, Gud, med min kuffert. Vil du vise vej?'.«

Ordet om Gud holder

»I det halve år lærte jeg at bruge Guds hjælp, for i mange situationer vidste jeg ikke, hvor jeg skulle få hjælp fra. Jeg bad meget til ham og læste meget i Bibelen, og jeg fik meget konkrete svar på mine bønner,« fortsætter hun.

Caroline havde hørt om Gud i hendes hjem og i børne- og ungdomsklubber, men det var først i England, at hun tog den kristne tro til sig som sin egen.

»Jeg fik mit eget forhold til ham, for jeg oplevede, at det, jeg havde hørt om ham,



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Fritidsforkynder Hans
Jørgen Steffensen, Skjern,
holder to minutters
andagt i uge 42

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imt.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummellose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

holdt. Gud har magt til at gribe ind og give svar på bøn. Han trøster, og han kommer helt tæt på som en god ven,« forklarer Caroline.

Et andet studium

Senere begyndte hun at læse til sygeplejerske. En dag slog hun hovedet op i en hylde og fik en hjernerystelse. I et halvt år var hun sygemeldt fra studierne på grund af konstant hovedpine.

// JEG SER MIN SYGEMELDING I DET LYS, AT DET VAR GUD, DER VILLE HAVE MIG I EN ANDEN RETNING MED MIT LIV

»Jeg var næsten lettet, da jeg blev sygemeldt, for jeg syntes, at studiet var hårdt, og det trættede mig meget. Jeg kunne næsten ikke klare tanken om at skulle tilbage, så det fik mig til at bede til Gud, om sygeplejerskeuddannelsen var det rigtige.

Så begyndte tanken om at skifte uddannelse at dukke op i mine tanker, og jeg kiggede meget i retning af en uddannelse i kommunikation, kultur og kristendom

(3K),« forklarer Caroline, der skiftede til 3K-uddannelsen på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Hun er meget glad for den beslutning og trives i studiet.

»Jeg føler, at jeg har fundet min plads,« siger Caroline, der er 26 år.

»Jeg ser min sygemelding i det lys, at det var Gud, der ville have mig i en anden retning med mit liv.«

Anette Ingemansen



SAGT OM GUDS LEDELSE

»Jeg kommer ingen vegne, hvis ikke jeg vælger en vej, og dermed vælger de andre fra. Lidt ligesom at svæve i vægtløs tilstand, men sagen er den, at jeg gerne vil lande. Gud har udstukket en vej og inviteret mig ind på den. Her er der noget, der hjælper mig med at træffe mine valg, og som fortæller mig, hvem jeg er, uden at jeg behøver at endevende mig selv eller verden.«

Line Reckweg Nissen (Læs mere på jesusnet.dk/artikel/8294)

film & tro

Læs alle de nyeste film anmeldelser på: filmogtro.dk



AdamogEva.dk

Ærlig rådgivning om følelser, krop og sex på: adamogeva.dk

DEN DER YDMYGER SIG SKAL OPHØJES

(Jesus sagde) »Enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 14, vers 1-11*

Foto: ipopba/iStock/Getty Images Plus

GUD ER CENTRUM

Gud. Han har skabt mig, og derfor bør han også være centrum i mit liv.

Det samme gælder mine medmennesker. Alle er skabt i Guds billede og har derfor samme værdi, som jeg selv har. Det er en illusion at tro, at nogle har mindre værdi end andre.

For mange er det nærmest et mantra, at meningen med livet er nydelse og personlig frihed. Men meningen med livet er ikke at sætte sig selv i centrum. Det er derimod at elske Gud og sine medmennesker. Denne indstilling gør livet både rigere og mere meningsfuldt.

Livet bliver derimod meningsløst, hvis enhver er sig selv nok. Det skaber ensomme mennesker, og rammes vi af lidelser, vil det gøre problemerne endnu større.

Søren Juul Skovenborg

Jesus fortæller, hvad der kan ske, hvis vi sætter os selv i centrum.

Hvis jeg mener, at den mest fornemme plads i et festselskab er reserveret til mig, og det så viser sig, at den tilhører en anden, bliver jeg godt og grundigt ydmyget.

Men hvis jeg ikke skal være i centrum, hvem skal så? Det er først og fremmest