

ET ORD MED PÅ VEJEN

31/32

4. august 2019
119. årgang

TAG MIG SOM JEG ER

*Peter Bastrup
blev i 2017 syge-
meldt med stress.
Det gav ham et
nyt syn på Gud*

Foto: Morten Stubkjær Klausen



21-årige Peter Bastrup voksede op i en kristen familie, men valgte først aktivt at vælge den kristne tro til, da han var 17.

»Jeg havde været i en kristen boble hele mit liv. I sjette klasse kom det som en overraskelse for mig, at der fandtes mennesker, der ikke var kristne.«

Da han kom ud i den 'virkelige verden', begyndte det kristne fællesskab at irritere ham.

»Det var pæne folk, og vi snakkede ikke om, hvad der var hårdt, eller hvad vi gjorde forkert, selvom vi alle godt vidste, at vi gjorde alt muligt forkert.«

Han følte, at det var dobbeltmoralisk og falsk og havde lyst til at slå sig løs.

»Jeg var meget nysgerrig og ville prøve alt, så det gjorde jeg. Det var meget sjovt, men jeg fandt ingen lykke og værdi i det.«

Ramt af stress

Peter fortsatte samtidig i de kristne miljøer.



Foto: Morten Stubkjær Klausen

Peter Bastrup har lært at Gud elsker ham for den han er, ikke det han gør.

»Jeg vidste ikke, hvor jeg ellers skulle gå hen. Det er der, jeg er vokset op.«

Med tiden fandt han igen tilbage til værdierne, som han havde savnet.

»Jeg er skabt, som jeg er, og Gud elsker mig, selvom jeg er fyldt med synd,« understreger Peter.



Læs flere historier om tro på:
jesusnet.dk/livogtro



Ærlig rådgivning om følelser,
krop og sex på: adamogeva.dk

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imt.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: mks@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummellose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Guds kærlighed kom til at betyde meget for Peter, som gerne vil snakke med mennesker om den og om sin tro. Derfor engagerede han sig også i mange aktiviteter; flere end et døgnets 24 timer kunne bære.

»Jeg sov kun 3-6 timer hver nat og endte i 2017 med at blive ramt af stress,« fortæller han.

Da andre efterhånden kunne se, at energiniveauet var faldet til et kritisk niveau, blev han klar over, at der skulle ske noget.

»En ven trak mig til side, og så gik det op for mig, at det ikke var godt«

Peter snakkede med andre, der havde været igennem noget lignende, for at høre, hvilke tegn der havde været, og det gik op for ham, at det var slemt. Han blev sygemeldt weekenden efter.

Ikke ansat af Gud

At blive ramt af stress fik Peter til at se med andre øjne på sit forhold til Gud.

»Det har lært mig, at det hele ikke afhænger af mig, jeg er ikke ansat af Gud og skal ikke aflevere en timeseddel til ham hver uge. Jeg er barn, jeg er elsket. Han elsker mig, for den jeg er, og ikke for det jeg gør.«

I samfundet generelt, bliver alt målt og vejret, mener han.

»Vi viser vores 12-taller og vores fine filtrerede billeder hele tiden, og det kan bare være så stressende at skulle følge med.«

Derfor sætter han også pris på sin kristne tro, og det fællesskab han har med andre troende.

»Jeg er blevet sat fri. Jeg følte, at alt handlede om, hvad jeg kunne præstere, og når man føler sig dum og dårlig til alt, så er det ikke særlig fedt. Men det er fedt, at jeg kan komme i et fællesskab, hvor jeg kan sige 'Jeg er tyk og doven, tag mig som jeg er',« siger Peter

Morten Stubkjær Klausen

Artiklen er et redigeret uddrag fra Indre Missions podcast Troshistorier. Hør hele Peters historie på <http://imedia.dk/troshistorier>.



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Landsleder i IMU Niels Hankelbjerg Mortensen, Holstebro, holder to minutters andagt i uge 32



Regionsleder Bjarne Taulborg, Haderslev, holder to minutters andagt i uge 33

70 300 150



jesusnet.dk

EN SYNDIG MAND

»(Jesus) er gået ind som gæst hos en syndig mand.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 19, vers 1-10*

JESUS OG DEN SYNDIGE MAND

Den syndige mand, som teksten her fortæller om, er tolderen Zakæus. Han opkrævede told for romerne, og det gjorde ham mildest talt upopulær og til »en syndig mand«.

Det betød også, at det var svært at henvende sig til Jesus uden andres fordømmelse, så han kravlede op i et træ, for i det mindste at se Jesus.

Det burde have været en smal sag for Jesus at gå udenom Zakæus, når nu han var kravlet derop. Det ville også have været naturligt for en jøde at reagere på den måde, men Jesus havde ikke for vane at følge flokken.

Han inviterede endda sig selv ind som gæst hos Zakæus, den syndige mand. Jesus fik med det samme et ja.

Jeg fristes nogle gange til at spørge Jesus, om han vil vente lidt med at komme ind, for jeg skal lige ordne noget først. I den fristelse kan jeg lade Zakæus være et eksempel; lade Jesus træde lige ind i alt det, der optager mig.

Egentlig skal jeg bare åbne Bibelen, som Zakæus åbnede døren, for dér inviterer Jesus sig ind hos mig, den syndige mand.

Morten Stubkjær Klausen

