



Jeg er digital-dum

For mange er mobiltelefonen en naturlig forlængelse af deres krop

I dag taler man ofte om, at smartphonen er blevet en forlængelse af de unges krop. Den er nærmest uundværlig for alle de 'digitalt indfødte' og ofte det øverste på ønskesedlen til jul. Men jeg trøster mig med, at jeg med mine snart 35 år kan snige mig uden om betegnelsen 'digitalt indfødt' og derfor er lidt fredet i forhold til altid at skulle se det smarte i de forskellige digitale medier.

Smarte funktioner

For hvis man er så digital-dum som mig, misser man virkelig mange muligheder med sin smartphone. Jeg gider ikke sætte den op til stemmegenkendelse og fingeraftrykslås, og jeg går sikkert også glip af alverdens smarte løsninger gennem ►

► de mange finurlige apps, der ellers nok kunne optimere mit liv i alle ender og kanter.

Det er efterhånden blevet et aktivt valg, at jeg ikke går ind i alle de nyeste funktioner, for jeg er så enormt langsom og bruger så ufattelig meget tid og energi på at sætte mig ind i det, at jeg tror, der når at blive opfundet noget smartere, mens jeg er ved at lære det sidste nye.

Et andet liveopkald

Men mens tusindvis af mennesker sidder og hygger sig med mobiltelefonens smarte muligheder – som en

naturlig forlængelse af deres krop – så vælger jeg oftest at lade den ligge i køkkenet og i stedet putte mig under dynen med en anden *ting*, som også har et potentiale til at optimere mit liv.

Denne ting giver mig gode råd til blandt andet »liveopkald« og »stemmegenkendelse«. Tingen er Bibelen, som lærer mig, at Gud ikke bare genkender min stemme, men hele mit indre – mit følelsesliv, mine tanker, mine intentioner og mit væsen. Den lærer mig, at Jesus gennem Helligånden er nærmere end et liveopkald. I Bibelen ligger der en kæmpe guide til at lære at håndtere følelser og kriser, til hvordan jeg opdrager mine børn og opbygger gode relationer.

Det er den ting, jeg allerhelst vil have som en forlængelse af min krop. Og det er også den julegave, jeg allerhelst vil give.

Maja Schurmann



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Kirsten Solgaard, Løsning,
holder to minutters andagt
i uge 6

70 300 150

75 82 33 60



jesusnet.dk

Læs mere om Bibelen på:
jesusnet.dk/artikel/1212

Stormen adlød Jesus

(Jesus) sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidettroende?« Da rejste han sig og truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 8, vers 23-27*

Gud hjælper i tvivlen

Det, man historisk ved om Jesus udenfor Bibelens beretninger, er stort set ikke mere, end hvad der kan stå på en gravsten. Er det da ikke ren indbildning at tro, at Jesus for et par tusinde år siden fik den oprørte Genesaret sø til at blive blikstille, blot fordi Bibelen påstår det?

Den opfattelse har mange, men der er også mange, der er fuldt overbeviste om, at beretningen er historisk troværdig. Nogle vil ligefrem sige, at de selv har erfaret og genkendt situationen i deres eget liv, da de var midt i nogle af deres livs værste storme.

Det var ikke fordi, de havde en særlig stærk tro på Guds magt. De lignede måske snarere disciplene, hvis tro svigtede. Mange har oplevet, hvordan troen ligesom smuldrede væk under svære kriser, og at de følte sig overladt til sig selv. Alligevel blev der råbt til Gud, og da erfarede de, at han ikke havde sluppet dem.

Vi kan tvivle på Gud, men tvivlen forhindrer ham ikke i at hjælpe os. Dette erfarede disciplene også; derfor skrev de beretningen om stormen på søen.

Søren Juul Skovenborg



Din tjener Jesus

A close-up photograph of a person's arm and hand, wearing a white long-sleeved shirt, holding a silver tray. The background is a plain, light-colored wall.

*At tro på Jesus
er at lade sig
betjene af ham*

Foto: Björn Forenius/iStock/Getty Images Plus

Bibelen fortæller om to brødre, hvis mor ville have Jesus til at love dem hæderspladserne i himlen. Og om hvordan Jesus afviste moren med ordene: »den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener«.

Jesus kom ikke til jorden for at lade sig tjene, men for selv at tjene dig og mig. I Guds verden er tjeneste nemlig det højeste princip. Han har sat hvert enkelt menneske i verden for at tjene og for at give. Helt modsat vores menneskeverden, hvor vi bilder os selv ind, at det er magten, der er vigtigst. Magten over hinanden og magten over livet og fremtiden. Men Gud vil det anderledes.

Og det Gud siger, det gør han. Det ser vi mest tydeligt hos Guds søn Jesus: Han tog ikke magten, men gjorde i stedet sig selv til tjener for alle. Paulus siger det på denne måde:

»Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkald på sin guddoms-magt, tog tjenerskikkelse på og blev menneske. Som menneske ydmygede han sig og accepterede den værste død – døden på et kors.« (Filipperbrevet 2,7-8)

Den største tjener

Den største tjener, verden har set, er Jesus. Han gik endda så langt som til at give sit liv. Han ofrede sig fuldstændig for dig og mig.

Det er tjeneste! Alt, hvad vi kalder tjeneste her i verden, er kun en svag afglans af den tjeneste, han har gjort os. Men netop derfor kan jeg menneske tjene frit og frimodigt. Fordi jeg først har taget imod den tjeneste, Jesus har gjort for mig. Min tjeneste er en tak til Jesus.

*Asbjørn Asmussen
Fra jesusnet.dk*