

War is over

Handler julen om bare at lukke øjnene for alt det onde og lade som om, alt er godt?

Jeg bliver altid så provokeret af John Lennon, når han synger: 'War is over, if you want it' i sin kendte julesang.

Hvilken verden lever han i?
Handler julen om bare at lukke

øjnene for alt det onde og lade som om, alt er godt? Og kan vi virkelig få krig til at forsvinde ved at ville det nok? Hvorfor er det så ikke sket endnu?

Hvilken fred?

Vi snakker om julefred, men hvad er julefred? Den første jul bliver ofte portrætteret som et smukt og perfekt glansbillede, hvor alt ånder fred. Men ►

Foto: alexhstock/iStock/Getty Images Plus



► i virkeligheden var den første jul nok alt andet end fredfyldt for Maria og Josef. De havde måttet rejse en lang vej. Maria som højgravid på æselryg, og jeg kan levende forestille mig den frygt, de må have haft for, at fødslen skulle gå i gang på vejen.

Endelig kommer de frem til Betlehem, og så er der ikke plads til dem. De bliver henvist til en stald. Ikke det ideelle sted for en fødsel. Min egen oldemor døde i barselsengen, fordi nabokonen, der hjalp til, kom lige fra hønsegården uden at have vasket sig. Jesus blev også født midt i verdens snavs, kaos og angst.

Fredsfyrste

Alligevel synger englene til hyrderne på marken: Fred til mennesker med Guds velbehag, og et andet sted i Biblen bliver Jesus kaldt fredsfyrste. Så der er altså noget om den der julefred alligevel.

Jesus kom til verden for at bringe fred, ikke bare mennesker imellem, men først og fremmest mellem os og Gud, så vi igen kan have en god relation til vores skaber og kalde ham far. Han kom for at genoprette alt det ødelagte og brudte i denne verden. Ved sin opstandelse vandt Jesus den endelige sejr over døden, og dermed vandt han krigen mod Satan. Krigen er endnu ikke slut, men

den er vundet, og en dag skal al krig være helt forbi. Ikke fordi vi vil, men fordi Gud vil!

Derfor er julen ikke kun for de glade, og dem som mærker fred i deres hjerter! Jesus kom til verden, netop fordi der ikke er fred. Og derfor er julen lige præcis for alle dem, som har det svært.

Jesus er lyset, der skinner i mørket, og der hvor det er mørkest, kan lyset ses allerbedst

*Tanja Vilrik Bruun
Fra Jesusnet.dk*



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Kommunikationschef
Asbjørn Asmussen,
Fredericia, holder to
minutters andagt i uge 52

70 300 150

75 82 33 60

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummelose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Tillæg til:

ET ORD 51/52

med på vejen

2018

Engle er aktive medarbejdere

Engles opgaver er langt mere end det, der ligger til grund for Klarborgs lille englebasse



Foto: izzzy71/iStock/Getty Images Plus

» **D**er har altid været engle i mit barndomshjem. Min mor har samlet engle, fra jeg var en helt lille pige. Det er blevet en tradition, at jeg giver min mor en lille engel til jul, men det er efterhånden blevet lidt svært at finde en, hun ikke har,« fortæller designeren af Klarborgs engleserie, der hedder »Englebasser«.

»Engle skal være dejlige, buttede og søde, med runde basunkinder og små tykke lårbasser. Når jeg ser

en stor blomkålssky, kan jeg sagtens forestille mig, at mine små englebasser sidder og hygger sig på skyen i det himmelblå. Kig op på skyen, og brug din fantasi, så er du måske heldig at få øje på en lille englebasse, som basker med sine små vinger, så englestøvet drysser ned på jorden.«

Engle har for travlt

Klarborgs englebasse er ét romantisk forsøg ud af utallige op gennem hi- ►

► storién, hvor mennesker har sat billeder på noget, de ikke forstår.

Jeg ved ikke, hvordan en engel ser ud. Men jeg tror på, de findes, for det har jeg Bibelens ord for. Jeg skal ikke sige, at en engel ikke kan sidde og hygge sig på en sky. Men jeg tror faktisk, at de har for travlt til det. Ifølge Bibelen er engle særdeles aktive og har vigtige opgaver. De er blandt andet sat til at passe på og beskytte mennesker, og det betyder, at de er lige ved siden af et menneske 24-7. Det har jeg oplevet i mit eget liv, når jeg er blevet reddet, så der ikke skete mig noget.

Julens budbringer

Engle er langt mere end søde, små størrelser, som man kan smile lidt overbærende over. Engle er vigtige for mennesker og spiller en betydningsfuld rolle i kirkens historie. Som til jul, hvor englen Gabriel kom til jomfru Maria og sagde, at hun skulle føde en søn og kalde ham Jesus. Eller da hyrderne juleaften så en Herrens engel, som fortalte om, at Jesus var født. Bagefter så de en hærskare af engle, der sang af glæde.



Foto: sedmak/iStock/Getty Images Plus

Eller da kvinderne på opstandelsesmorgen mødte to engle i skikkelse af mænd, som fortalte, at Jesus ikke længere var i graven.

Engle sætter anderledes spor end englestøv. De er aktive medarbejdere, som Gud bruger.

Anette Ingemansen



jesusnet.dk

Læs mere om julen på
jesusnet.dk/jul



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Sekretær Aase Rigrup Stoltenberg, Hjern, holder to minutters andagt i uge 1

70 300 150

75 82 33 60

Den første jul var fantastisk

Fire kristne nydanskere blev glædeligt overraskede, da de i 2016 blev inviteret til klassisk dansk jul

Der er ikke meget albuerum i det cirka 12 kvadratmeter store værelse på asylcentret, når der både skal være plads til fire nydanskere, en guide og en journalist. Men der er hjerterum, så det går endda.

Hussein på 43 og Youssef på 17, der kommer fra Iran, sidder på hver deres seng. I fodenden af Youssefs seng sidder også Fatieh på 32, og for enden af den sidder hendes mand Ahmad på 33 – også fra Iran. De bor til daglig på et andet asylcenter, men er i dag på besøg hos Hussein og Youssef.

Fra muslim til kristen

»Ingen af os har holdt jul i Iran, for vi var ikke kristne, men muslimer, da vi boede der. Men vi kendte godt til jul fra TV,« fortæller Ahmad. På grund af urolighederne i Mellemøsten rejste de som så mange andre mod Europa i 2015.

»Da vi kom til Danmark, mødte vi et kristent par. De inviterede os med i Hillerød Missionshus, og de fortalte os mange historier fra Bibelen. Det var en meget anderledes og venligere Gud, end i islam. Jeg kan godt lide historien om den fortabte søn,« forklarer Ahmad. Han og Fatieh blev kristne efter tre måneder i Danmark,



og pinsedag i 2017 blev de døbt.

For syv år siden rejste Hussein til Australien for at søge asyl. Her mødte han to kristne kvinder, som fortalte ham om Gud. Det førte til, at Hussein selv blev kristen og senere døbt i Australien. Han ville gerne have sin familie med derned, men det kunne ikke lade sig gøre. Han rejste derfor tilbage til Iran, og kort efter rejste han og Youssef mod Europa.

Youssef var også blevet kristen: »Da vi kom til Tyrkiet, mødte jeg en kristen mand i en park. Han sagde, at han ville vise mig noget. 'Hvad vil du vise mig?', spurgte jeg. Så tog han ▶



Foto: Beeline.dk

havde set på TV med juletræer og julelys,« forklarer Ahmad.

Deres første danske juleaften begyndte med julegudstjeneste klokken 16 i Brejning Kirke. Derefter ventede en klassisk julemenu.

»Vi spiste and og risalamande, og det smagte godt,« siger Youssef. »Og mig og min ven, Amir, fik mandlen,« supplerer Ahmad. De dansede selvfølgelig også om juletræet og sang julesange.

»Vi sang også nogle iranske sange og dansede en iransk dans. Danskerne kunne ikke synge de iranske sange, så de klappede med i stedet for. Det var rigtig godt,« siger Fatieh, mens Youssef bemærker, at han syntes, det var lidt underligt at danse rundt om et træ.

Julens største ønske

Nu nærmer de fire nydanskere anden jul i Danmark sig, og de har alle forskellige meninger om, hvad der gør julen til en god jul.

»Jeg synes, det bedste er at være sammen med andre mennesker,« siger Youssef. Ahmad er enig: »Det er godt at være sammen med danske venner, og det er vigtigt at tale med andre om Jesus.« Fatieh synes, det bedste er alle julelysene, der lyser op i mørket, mens Hussein drømmer sig mod varmere himmelstrøg.

»Min bedste jul var i Australien, for der var der både lyst og varmt,« siger han med et smil.

Christina Flyvholm

De medvirkende er anonymiserede, men deres rigtige navne er kendt af redaktionen.

- en bibel frem og begyndte at læse op for mig af Det Nye Testamente. Jeg syntes, det var så spændende, at jeg gerne ville læse hele Bibelen selv,« forklarer Youssef. Han blev kristen for halvandet år siden og derefter døbt.

Første jul i Danmark

I december 2016 var de fire nydanskere blevet sendt til det daværende asylcenter i Børkop, og de kom i kontakt med nogle kristne danskere. Her inviterede et ægtepar Hussein, Youssef, Fatieh, Ahmad og 16 andre nydanskere indenfor til juleaften i deres hjem.

»Det var fantastisk,« udbryder Fatieh. »De kendte os ikke, men inviterede os alligevel.« De andre er enige og nikker. »Til daglig bor vi kun i et lille værelse, så det var dejligt at være i et stort hus. Det var, ligesom vi

Han som kommer

Johannes svarede dem: »Jeg døber med vand; midt iblandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 1, vers 19-28*

Der er nåde i luften



Foto: Milkos/Stock/Getty Images Plus

Netop i disse dage vender året, og de lyse timer i døgnnet begynder langsomt at tage til. I naturen vender det og den højtid, vi nu står foran, handler også om, at det vender.

Gud tager initiativ til, at situationen kan vende mellem ham og os. Som mennesker er vores situation den, at vi befinder os i mørke og i dødens skygge. Det er på grund af synden. Men han, der kan vende vores situation, er kommet. Den 24. skal vi fejre hans fødsel.

4. søndag i advent er det Johannes Døber, der fører ordet. Hans besked er klar. Han peger væk fra sig selv og hen på Jesus. Den Jesus, som stod midt iblandt dem, men som de ikke kendte.

I kirkens prædiketekster er Johannes Døber stadig adventsrøsten. Han ønsker, at alle kommer til at kende julens Jesus. Det ville være tragisk, hvis vi kommer til at holde jul uden hovedpersonen. Ham gælder det om at komme til at kende. For det er Jesus, der får det til at vende rigtigt mellem Gud og os.

I en adventssalme synger vi: Der er noget i luften. En ældre mand sang i stedet: Der er nåde i luften. Dermed ramte han en væsentlig pointe. Det er netop, hvad der er. Der er nåde i luften.

Leif Hankelbjerg Mortensen

Fredsyrsten

Da Jesus kom til jorden, skabte han fred mellem Gud og mennesker

For nogle årtier siden var fredsbevægelserne meget populære. Der blev kæmpet for fred mellem supermagterne og for et atomvåbenfrit Europa osv., og midlerne var demonstrationer, fakkeloptog, underskriftindsamlinger og lignende.

Tusindvis kunne dengang samles foran Christiansborg og andre steder for at demonstrere for fred. Indimellem havde fredsbevægelserne succes med aktionerne og vandt politisk indflydelse, men det lykkedes ikke at skabe fred i verden, for også i dag udkæmpes der krige og foretages atomprøvesprængninger, og oprustningen er igen taget til.

Så var det anderledes med den fredsyrste, der kom for 2000 år siden – sendt fra Gud. Det var Guds søn, der blev født i en stald. Han skabte ikke fred mellem nationer og lande, og han benyttede sig ikke af demonstrationer og underskriftindsamlinger. Alligevel skabte han den fred, som er uden ophør. Det er freden mellem Gud og men-



nesker. Den blev vundet på Golgata, da Jesus bar straffen for menneskers synd og led døden på et kors. Den gælder for enhver, som vil tage imod den og tro ham som frelser.

Julenats fantastiske budskab

Vi kan ikke fejre jul uden at have dette perspektiv med. Barnet, der lå i krybben, var netop fredsyrsten, der med sit liv og sin død skabte den fred, som kan findes midt imellem våbenbrag og krigslarm. Han gjorde det ved at tage det bort, som stod mellem Gud og mennesker.

Det betyder, at Gud nu kan tage imod enhver, som kommer til ham. Derfor kunne englenerne julenat lovprise Gud og synge om fred til mennesker med Guds velbehag!

Det gælder også for os, der lever i dag. Det er julenats fantastiske budskab til os!