

Julen lugter lidt af stald

Man kan hurtigt glemme, at julen handler om Jesus' fødsel

Vores stræben efter at holde den perfekte juleaften: med mad, gaver og hygge i lange baner – kan vi let fortrænge, hvad julen egentlig handler om.

Hvert år, når vi nærmer os december, kommer følelsen af stress sni-

gende. Der er så meget, der skal nås i december, at jeg ikke længere orker det.

Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke er typen, der kommer i julestemning, så snart efterårsferien er overstået. Jeg er heller ikke fan af supermarkeder, der i september begynder at gøre klar til jul.

Faktisk har jeg svært ved overhovedet at komme i julestemning, før ▶



Foto: Smilleus/iStock/Getty Images Plus

► kalenderen viser den 20. december, og alt så småt er ved at være klar til jul.

Jeg er ikke pessimist

Jeg ønsker ikke at være julepessimist, når jeg skriver sådan. Mit formål er ikke at få nogen til at holde op med at holde jul, og jeg har forståelse for, at nogle går mere op i julen, end jeg gør.

Men julens budskab er efterhånden gået tabt i julegaveindkøb, julemarkeder, julehygge, julekalender, julemand og alt muligt andet, man kan sætte jul foran.

For julen har et helt andet fokus end en hyggelig aften i en mørk tid.

Jul er lig med Jesus

Jul handler om Jesus. Julen er en fejring af Jesus' fødsel for mere end 2000 år siden. En fødsel der var så vigtig en begivenhed, at vores tidsregning er indstillet efter den. Jesus var Guds søn, der blev født som menneske.

Det var helt sikkert ikke en hyggelig begivenhed. Fødslen fandt sted i en snusket stald i Betlehem. Der har sandsynligvis lugtet af gød. Hygiejnen har været helt i bund, så det har ikke været et rart sted at opholde sig – og på ingen måde egnet til en fødsel.

Men lige der blev Jesus født. Lige der blev Gud menneske. Det er det, vi fejrer, når vi holder jul. Dermed ikke sagt, at vi skal stoppe med alle traditionerne, de er bare ikke essensen af julen.

Nikolai Meyer Olesen

Fra jesusnet.dk



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK

Fritidsforkynder Svend Erik Petersen, Ringkøbing, holder to minutters andagt i uge 51

70 300 150
75 82 33 60



jesusnet.dk

Læs mere om advent på:
jesusnet.dk/artikel/2102

Et spørgsmål til Jesus

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 11, vers 2-10*

Gud lytter til os

Hvordan mon det føles at være soldaterveteran, når man har set sin kammerat blive sprængt i stykker af en vejsidebombe, og man selv har mistet begge ben. Så dukker tvivlen måske op: »Var krigsindsatsen forfejlet?«

Soldatens følelse må ligne den, Johannes Døberen havde, da han i et mørkt fængsel kom i tvivl. Var Jesus virkelig Guds søn, som han havde prædikeret om til folket. Var hele hans mission forfejlet?

Enhver kan blive ramt af tvivl, som går helt ind i centrum af livet. Det kan for eksempel være spørgsmål som: Hvad er meningen med mit liv? Er kristendommen ét stort bedrag? Er jeg i det hele taget en troende?

Johannes håndterede sin tvivl på en forbilledlig måde: Han gik til hovedpersonen selv! Det samme kan vi også gøre. Fortælle Gud akkurat hvordan vi har det. Han lytter gerne til os, og han tåler at høre på alt mu-



ligt, uanset hvor meget det vakler og skrider under os.

Og så kan vi være sikre på, at han også vil være os nær hele vejen igennem tvivlen, uanset hvor længe den sidder fast i os.

Søren Juul Skovenborg

Jesus kommer igen

Adventstiden minder os om, at Jesus vender tilbage

Advent handler om noget meget større end lys, julepynt, ønskelister, julekort, pakkekalender, nissemand og overtræk. Advent betyder komme. Ikke julens komme, men Herrens komme: Adventus Domini.

I adventstiden har kirken og de kristne fokus på, at Jesus kommer igen. Ikke som en lille fattig dreng i en fjern landsby-stald, men som universets herre – konge over alt og alle.

Advent er forventningen om, at Gud endeligt skal gøre op med al verdens ondskab og skabe en ny og bedre jord. En jord uden de lidelser og sygdomme som i dag plager alle mennesker. En jord uden krig og ødelæggelser, en jord uden synd og fortræd.

I adventstiden ser vi frem til den dag, hvor Jesus vender tilbage som den retfærdige dommer over alle, som har vendt ryggen til sandheden og godheden – ryggen til Gud selv. Den dag hvor alt skal blive



Foto: Chalabala/iStock/Getty Images Plus

nyt og godt. Det bliver en frelsens og forløsningens dag. For alle som tror på Gud og hans søn Jesus. For dem, som har stølet på sig selv og ikke har troet på Gud, bliver det en chokerende dag.

Advent er lig med håb. For uden Jesus' genkomst er der ikke noget håb for verden. Uden dommedag er der ingen ende på ondskaben og uretfærdigheden. Derfor venter vi på Jesus. Adventus Domini.

*Holger Skovenborg
Fra Jesusnet.dk*