

## Fri for forventninger

*Hos Gud er der ingen forventninger, som vi skal leve op til*

**V**i lever i en verden, hvor vi konstant mødes med forventninger. Man skal have gode karakterer i skolen, se godt ud, være en

god ven, spise sundt og engagere sig i det lokale foreningsarbejde.

Allerede i folkeskolen møder vi et karaktersystem, der sætter tal på, hvor gode vi er. Og man kan meget hurtigt få forventninger om, at der helst skal være 12-taller i alle fag. For de fleste vil det være en usund og ►



► urealistisk forventning at skulle leve op til.

Men forventninger kan også være en god ting, hvis vi bliver mødt med dem på en sund måde. En sund forventning kan være, at man forsøger at gøre sit bedste i skolen. Det giver forventning om at lære noget, men med plads til at begå fejl, så længe man har forsøgt at gøre sit bedste.

Det er ikke kun i skolen, vi mødes med forventninger. Vi møder dem overalt. Fra familien, vennerne, arbejdet, samfundet og fra os selv. Men hvordan er det med forventningerne til at være kristen? Skal du præstere noget for at være kristen? Skal du gøre noget for at være kristen? Skal du

leve på en bestemt måde for at være kristen?

### Guds forventninger

I Bibelen læser vi, at Gud skabte mennesket til at leve i fællesskab med sig. Den relation fik vi ødelagt ved syndefaldet. Gud kan ikke læn- gere være sammen med os, fordi vi har synd i vores liv.

Men det ender ikke her. For Bibelen fortæller videre om, hvordan Gud gjorde det utænkelige. Han sendte Jesus for at tage straffen for den synd, der adskiller os fra ham, så vi igen kan have fællesskab med Gud.

Vi kan ikke gøre noget, der bringer os tættere på Gud. For det er Gud, der gjorde det for os. Vi kan ikke præstere noget overfor Gud, for Gud har allerede gjort det for os. Der følger ingen forventninger med at være kristen, for det hele afhænger af Gud.

*Nikolai Meyer Olesen*

*Fra jesusnet.dk*



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



Seniormedarbejder Per Weber, Hinnerup, holder to minutters andagt i uge 48

**70 300 150**

**75 82 33 60**



**AdamogEva.dk**

Ærlig rådgivning om følelser, krop og sex:  
**Adamogeva.dk**

## Tag åg på og find hvile

På den tid tog Jesus til orde og sagde: »... Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er søgtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 11, vers 25-30*

# Jesus tager byrderne

**B**yrder kan være af så mange slags og have vidt forskellige navne. Der er synlige og usynlige byrder. Der er dem, vi kan sætte ord på, og dem vi ikke kan finde ord for. Med syndefaldet fulgte byrderne, som kom til at præge livet på denne jord.

Uanset navnene på byrderne i dit liv, så tilbyder Jesus hvile. Nogle gange giver han hvile fra det, der tynger, på en måde, så vi helt konkret mærker befrielsen.

Andre gange giver han hvile, mens byrderne stadig er der. Det kan være hvile og fred i gode tanker. Eller det kan være den hvile, der ligger i, at han gør vores skuldre så stærke, at vi magter byrderne – trods alt.

Undertiden kan byrderne bestå i religiøst slid for at fortjene Guds velvilje. Jesus inviterer os ikke til at sam-



Foto: Ljupco/iStock/Getty Images Plus

le kræfterne endnu mere, men til at læsse af hos ham.

Som mennesker bærer vi alle på byrden af at være syndere. Den byrde ligger på vores skuldre fra fødslen. Netop den byrde bar Jesus med sig på korset. Vender jeg mig til Jesus, bliver jeg fri fra byrden. Det er en visdom, som selv umyndige og små børn kan fryde sig over.

Jesus inviterer: Kom!

*Leif Hankelbjerg Mortensen*

# Jesus reducerer menneskespild

*Som butikker, der redder mad fra at havne i skraldespanden, redder Gud mennesker fra at gå til spilde*

**M**ed appen »Too Good To Go« på telefonen kan du købe brød hos bageren eller en boks med mad fra buffeten på en restaurant for næsten ingen penge. Du køber ting, som ellers ville havne i skraldespanden. Filosofien er, at det er »Too Good To Go«. For godt til at smide ud.

## **Menneskespild**

Gud arbejder under samme overskrift. Det handler dog ikke om mad, men om mennesker. Det begyndte, da han skabte os i sit billede. Vi fik en fantastisk værdi.

I Bibelen kan vi læse, hvordan Gud ser på os: »Du er dyrebar og værdifuld, og jeg elsker dig«. Et andet sted står der: »jeg elsker dig med en evig kærlighed«.

Desværre har vi vendt os imod Gud og forspildt vores muligheder. Vi står til at gå fortabt. Som brødet eller buffetresterne står til at havne i skraldespanden. Og vi kan ikke selv gøre

noget ved de dårlige fremtidsudsigter.

## **Værdifulde og elskede**

Men for Gud er vi »Too Good To Go«. Han ser os som dyrebare og værdifulde. Derfor hader han det onde og forkerte, vi gør. Han hader, at det skiller os fra ham, for han elsker os og ønsker at have fællesskab med os. Det er en katastrofe for ham, at vi har kurs imod fortabelsen.

Derfor iværksatte han sin redningsaktion. Formålet er at reducere menneskespild, og aktionen går ud på, at han lod sin søn dø for vores skyld. Her betalte Jesus vores skyld. Han gjorde det, fordi vi er for dyrebare, værdifulde og elskede til at gå fortabt.

## **Det er for dig**

I dag kan du tage imod hans tilbud. Det vil ændre kursen for dit liv for altid. Fra adskillelse fra Gud til et liv med Gud som far.

Du kan gøre det ved at sige ham tak, fordi han anser dig for at være »Too Good To Go«

*Lilian Holm Kofod  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*