

Det ramte mig som en lussing

Vitus blev hårdt ramt, da han læste Johannes-evangeliet, og det er han taknemmelig for



Foto: Morten Stubkjær Klausen

Der skulle mormonske missionærer til, før 38-årige Vitus Olofson Vestergaard for alvor begyndte at læse i Bibelen.

»På et tidspunkt har de siddet fem i min sofa. Det var nyttigt for mig, men jeg følte også, at jeg forud for besøget blev nødt til at forberede mig«, siger han.

Ubevidst begyndte han at stole mere på Bibelen og finde gode argumenter i den.

»Jeg følte, at mormonerne ville mig det bedste. Jeg ville også dem det bedste, så jeg følte, at jeg skyldte dem noget; jeg kunne ikke bare feje deres argumenter til side uden et bedre argument. De kom og stillede spørgsmål; de kom og sagde, at de havde sandheden, og jeg sagde bare, at det havde de ikke. Og så tænkte jeg: Hvad er du egentlig for



► en person? Du sidder og bruger Bibelen som argument, men tror du på, hvad der står i den?»

Spejlet

Vitus kom i en åndelig krise, og det gjorde ondt.

Undervejs kom han i tanke om en podcast, som en tidligere mormon, der blev kristen, havde. Nogle havde ringet ind og stillet spørgsmål.

»De var lidt i krise, sådan som jeg var, og de fik at vide: 'Prøv at læse Johannesevangeliet'.«

Det gjorde Vitus.

»Fra første side ramte det mig bare som en lussing. Jeg kunne se, hvor fin, ren og perfekt Jesus var. Det er der ikke noget hårdt i overhovedet. Det er bare dejligt. Det hårde er, at det bliver et spejl. Jeg var virkelig ikke særlig køn at kigge på, når jeg kiggede mig selv i spejlet, og det gør ondt,« fortæller Vitus, men han læste videre.

»Der er kommet et par pletter i mit Johannesevangelium, for der græd jeg. Det var ikke rart, men det var ægte, og det var sandt,« siger han.

»Jeg råbte om hjælp. Jeg bad om tilgivelse, og da jeg havde gjort det, havde jeg oplevelsen, at der var en meget stor byrde, som blev løftet fra mine skuldre,« fortæller Vitus.

»Jeg var søgende og bundet på alle mulige måder. Jeg var på en måde ikke fri. Men nu føler jeg virkelig, at jeg er blevet sat fri.«

Morten Stubkjær Klausen

Hør hele Vitus' historie på imedia.dk/troshistorier.



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Sognepræst Jens Henrik Jakobsen, Solvang Kirke, Amager, holder to minutters andagt i uge 46

70 300 150

75 82 33 60

film & tro

Læs de nyeste filmanmeldelser på: **filmogtro.dk**

Fra døden til livet

Jesus sagde til dem: »... Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 5, vers 17-29*

Mød Gud gennem Jesus

Mange tænker: Kunne jeg blot få Gud at se, så ville jeg tro. Men Gud er jo så ophøjet, fjern og ukonkret.

Det er Jesus' påstand, at den, der har set ham, har set Faderen. Det vil sige, at den, der møder Jesus, møder Gud. I Jesus' samtid var den påstand forargelig og bespottelig.

Vi studser måske også over Jesus' påstand. Tanken stejler over, at det skulle være muligt at møde Gud ved at møde Jesus. Og dog, så er det netop sådan, det er. Den, der har set Jesus, har set Gud og den, der møder Jesus, møder Gud.

Det er en kilde til forundring og stor glæde, at jeg møder Gud i Jesus. Deri ligger evangeliet, at den almægtige Gud ikke er fjern og uopnåelig, men kommer til os i nåde, og vi ser og møder ham i Jesus.

Mange vil nok Gud, men uden Jesus. Men sagen er, at jeg kun kan

møde Gud gennem Jesus. Og evangeliet er, at det er blevet muligt.

Når vi møder ham, begynder det evige liv, der ikke kan dø, men som skal fortsætte og blive fuldkomment i evigheden. Alt det får vi i mødet med Jesus.

Leif Hankelbjerg Mortensen



Cigaretter og Jesus

Afhængighed af Jesus gør mig fri og åbner vejen til Gud

Indrømmet! Jeg er en af vores tids største syndere. Jeg er ryger. Men nu skal det være slut med at lugte af røg og hoste slim hver dag. Slut med at gå i panik over at miste sin sidste lighter eller opdage, man kun har én cigaret tilbage efter lukketid.

Det skal være slut med at være styret af cigaretterne og slut med afhængigheden. Jeg vil være fri – røg-fri!

I skrivende stund har jeg været røgfri i 26 dage 14 timer og 23 minutter, og det er en god fornemmelse.

Vaner og afhængighed

Cigaretterne er en dårlig afhængighed, som jeg gerne vil slippe, men jeg har andre afhængigheder, som jeg ikke vil af med. En af de gode afhængigheder er Jesus. Én ting er, at jeg kan være afhængig af vaner med at gå i kirke søndag formiddag eller finde ro i bøn og i at læse Bibelen. En anden ting er, at jeg helt konkret er afhængig af det, Jesus har gjort.

Jeg ved, at jeg er en synder, at jeg gør dumme ting mod mig selv og andre, og at jeg derfor ikke har mulighed for at nærme mig Gud. Men fordi Jesus er den, som Bibelen siger, han er, og han gjorde det, Bibelen siger, han gjorde, så har jeg fri adgang.

En afhængighed der gør fri

Cigaretterne er en afhængighed, der binder mig til nogle dårlige vaner, som jeg bliver nødt til selv at vride mig løs fra for at blive fri. Men når jeg binder mig til afhængigheden af Jesus, fjerner han det, der binder mig fast til mine egne dumheder og holder mig væk fra Gud.

Afhængigheden af Jesus gør mig fri og åbner vejen til Gud, som fortæller mig, at jeg er værdifuld, og at han elsker mig så højt, at han vil ofre sig selv bare for at kunne give mig et knus.

Gud længes brændende efter også at give dig et knus og fortælle dig, hvor værdifuld du er, og hvor højt han elsker dig.

Mette Hornstrup
Fra jesusnet.dk