

Jeg skal møde Gunnar igen

Ruth Worm mistede sidste år sin mand, men hun har et håb om at møde ham igen

Der er rigtig meget, Ruth Worm kan genkende i Bibelens fortælling om de to søstre Martha og Maria, hvis bror Lazarus dør og bliver vækket til live igen (Johannevangeliet kapitel 11, vers 19-45).

»Jeg ved, hvad det vil sige at sørge over en død, så jeg kan se mig selv i Maria og Marthas sorg over deres brors død,« fortæller Ruth. Hun synes, at fortællingen giver et unikt billede af en familie i sorg, og af hvordan Jesus forholder sig i den situation.

»Han er en nær ven af familien, og han reagerer stærkt, da han ser søstrenes sorg. Sådan gør han også, når han ser os i vores dybeste menneskelige og åndelige nød.«

Deler søstrenes tro

Maria og Martha kender Jesus, og derfor taler de lige ud af posen, da de møder ham. De bebrejder ham, at han ikke var ►



► der, for så ville det være gået anderledes. Han kunne have sørget for, at de ikke skulle opleve den sorg at miste deres bror.

»I mødet med sorgen opstår der mange tanker og spørgsmål, og jeg kan genkende de spørgsmål, søstrene stiller Jesus. Jeg kan som dem godt have svært ved at forstå, hvorfor Jesus ikke greb ind, så Gunnar ikke skulle dø. Jesus kunne have knipset med fingrene og have vendt alt til det gode,« fortæller Ruth.

»Som Martha og Maria tror jeg på Jesus, der siger om sig selv, at han er

opstandelsen og livet. Jeg tror på kødets opstandelse og evigt liv. Det betyder, at jeg tror på, at jeg skal møde Gunnar igen i Himlen hos Gud.«

Håbet

Ruth oplever det ikke skræmmende at være i hænderne på en almægtig Gud, som er herre over liv og død. Det giver tværtimod håb.

»I Himlen skal vi først og fremmest møde Jesus. Det eneste, vi får med herfra, er familie og venner, som er døde i troen på ham,« fortæller Ruth.

Hun beskriver det som noget trygt at tro på Gud.

»Jeg har altid en person, jeg kan gå til i min bøn, når sorgen trænger sig på,« siger Ruth.

»Det er godt at være i hænderne på én, der har det store overblik, når jeg ikke har det.«

Anette Ingemansen



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Forstander Bent Molbeck Pedersen, Fjellerup, holder to minutters andagt i uge 42

70 300 150

75 82 33 60



jesusnet.dk

Læs mere om Himlen på:
jesusnet.dk/svar/3471

Den vragede sten

Jesus sagde til dem: »Har I aldrig læst i Skrifterne: »Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørneste. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne?« ... Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 21, vers 28-44

Facader kan snyde

Det hører til menneskets adelsmærke, at det kan fortryde, ligesom det hører til Guds op-højethed, at han aldrig fortryder. Derfor står Gud altid ved sit ja til os, selvom vi ofte svinger mellem ja og nej til Guds vilje.

Som indledning til lignelsen om vingården fortæller Jesus om nogle, der siger ja til ham og fortryder det, og om andre der siger nej til Guds kald, men også fortryder det.

Også på Jesus' tid vidnede mange menneskers liv om, at de levede i et nej til Guds vilje. Men nogle fortrød og ændrede deres nej til et ja. Anderledes med mange af de lærde højstatusfolk. Deres liv så pænt ud på overfladen og lignede et ja til Gud, men inderst inde levede de i et nej.

Sådan kan facader snyde. Teksten fortæller om mennesker, som dræbte Guds udsendinge og til sidst slog hans søn ihjel. Det var et voldsomt

nej. Men Gud vender det onde til noget godt. Han gør Sønnens (Jesus') død til en hovedhjørneste i historien.

Gud har gjort det sådan, at det ikke er vores evne til at følge ham, der er det bærende og samlende i vores forhold til ham. Det, der bærer og holder sammen, er den hovedhjørneste, der hedder Jesus.

Leif Hankelbjerg Mortensen



Foto: enikf/istock/Getty Images Plus

En helt almindelig tirsdag med Jesus

Dagene kan føles meget forskellige. Men Jesus er den samme hver dag

Der er forskel på dagene i vores liv. Der er de dage, som er noget særligt: mærkedage, festdage, højtidsdage, glædesdage eller feriedage. Det er ofte dem, vi husker bedst, og dem som får særlig betydning for os.

Men så er der også alle hverdagene. Dem der er flest af. De grå og måske lidt kedelige hverdage, hvor livet bare går sin gang, som det plejer at gøre. Nogle af os har tendens til bare at vente på, at hverdagene går indtil den næste ferie, højtid eller mærkedag, for det er der, vi føler, vi lever og har tid til at udfolde os.

Ekstotisk ferie eller tirsdagsopvask

Nogle gange kan jeg godt føle, at det er på disse særlige dage, at jeg for alvor kan være mig selv, og at den almindelige hverdags-mig er en anden og mere kedelig udgave af



mig. Dagene påvirker, hvordan jeg opfører mig, hvordan jeg føler, og hvordan jeg tænker om mig selv, om andre og om verden omkring mig.

Dagene er forskellige, og vi oplever dem meget forskelligt, men Jesus er den samme hver dag. Om det er hverdag, fest eller ferie, er Jesus den samme. Han elsker dig og vil gerne være en del af dit liv alle dage både de særlige dage og alle de grå hverdage. Jesus elsker dig lige højt, om du er i gang med at holde ferie i et eller andet eksotisk land, eller du står med hænderne i opvasken på en helt almindelig tirsdag.

Mette Hornstrup
Fra jesusnet.dk