

Gud er en fantastisk gavegiver

*Guds gaver er gratis.
De fordrer ikke
nogen modydelse*

Foto: allen185/iStock/Thinkstock.com

Jeg burde være mester i at give gaver. Min model, Gud selv, er ekspert i at give gaver. Til Adam gav han Eva. Til Abraham gav han en søn. Til Moses gav han en stav, der kunne forvandles til en slange. Når jeg tænker over det, var Moses egentlig ikke så begejstret for den gave, men enhver dreng på ti år ville have været henrykt!

En fantastisk gavegiver

Men altså: Gud er en fantastisk gavegiver. Det ser vi på flere måder. Han giver altid gaver, der passer til modtageren. »Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader,« skriver Jakob (Jakobsbrevet 1,17). Det kan man ikke altid sige om mine gaver. Som barn forærede jeg min mor en tennisket-

► ser til jul. Det var den perfekte gave! Bare ikke til min mor. Til gengæld var jeg selv meget begejstret for den gave, jeg havde givet. Faktisk så meget, at jeg brugte den hver dag i en periode.

Guds gaver er imidlertid gode og fuldkomne. De svarer altid til vores behov og er svaret på vores dybeste ønsker.

En anden ting, der kendetegner Guds gaver, er den motivation, der ligger bag Guds gaver. De er givet af kærlighed. »Således elskede Gud verden, at han gav ...« skriver Johannes i sit evangelium (Johannesevangeliet 3,16).



Hør to minutters
andagt på telefon

70 300 150

75 82 33 60

Fritidsforkynder og forfatter Jørgen Hedager Nielsen, Børkop, holder telefonandagten i uge 25



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK

Vi kan lære af børnene

Næppe nogen af os har set bedre modtagelse af gaver til jul og fødselsdag end børns. Deres umiddelbare natur gør dem i stand til at udtrykke glæde, overraskelse og taknemmelighed uden filter. De er ikke først omkring tanker om giverens bagtanke eller en vurdering af gavnens værdi. Det er den spontane ytring af glæde og tak, som vi forældre og bedsteforældre elsker.

Og ifølge Jesus har vi brug for at tage ved lære af børnene. For vi må lære at tage imod Guds rige ligesom dem. Ellers kommer vi slet ikke ind i det.

Når Gud giver os frelsens gave, genvinder han sin ære. Han finder det menneske, han har mistet. Nu er det op til hver enkelt af os at tage imod gaven og derigennem bekræfte Guds ære og kærlighed.

Robert Bladt



jesusnet.dk

Læs mere om Guds kærlighed på: jesusnet.dk/artikel/2090

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekpl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Birgitte Bohsen. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Han kom til sin far

Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 15, vers 11-32*

Guds store kærlighed

Én af de mest kendte fortællinger fra Jesus er om en far, som har to sønner, der begge er ulydige mod ham.

Den yngste søn havde misbrugt sin fars kærlighed og vendt ham ryggen. Ikke underligt, at han til sidst var havnet i en forfærdelig ynkelig situation. Alligevel tillod han sig at vende hjem til sin far. Hvordan mon han vil blive modtaget? Afvist? Bebrejdet? Nej, bibelteksten afslører, at det modsatte var tilfældet.

Den ældste søn var meget lydige mod sin far, nærmest som om han

var hans slave. Men han elskede ikke sin far og havde ingen tillid til ham. Da hans ulydige bror blev modtaget med stor kærlighed, følte han sig snydt og bedraget. Til trods for, at han bebrejdede sin far voldsomt, blev også han mødt med kærlighed.

Denne fortælling viser os Guds store kærlighed. Om vi er gjenstridige som den yngste bror, eller selvretfærdige som den ældste, elsker Gud os som den kærlige far, han er. Spørgsmålet er, om vi vil tage imod hans kærlighed i troen på, at han lod sin søn dø for alle vores synder.

Søren Juul Skovenborg



Vær en frimodig haveejer

Jeg ved intet om at passe en have, men haven er der stadig. Jeg ved heller ikke altid, hvordan jeg skal være kristen, men Jesus vil mig stadig



Jeg er lige begyndt på min første sæson som haveejer, og mine blege kontorfinger har absolut intet grønt skær.

Jeg ved intet om at passe en have, og jeg tvivler på, om det overhovedet er muligt at lykkes med det, når bare det at starte plæneklipperen er en udfordring. Men nu har jeg altså en have, så der er ikke andet at gøre end at kaste mig ud i det, prøve mig frem, og forhåbentlig lærer jeg det hen ad vejen. Jeg bliver ikke mindre haveejer af, at jeg laver fejl og ikke altid ved, hvad jeg gør. Jeg er stadig haveejer, selvom min have ikke ser pæn og velholdt ud.

Den tilgroede troshave

Jeg famler mig frem som haveejer, og jeg famler mig også frem som kristen. Jeg vil gerne have, at min »troshave« er pæn og velholdt, men jeg ved ikke altid, hvordan jeg skal være kristen. Jeg prøver mig frem og laver ofte fejl. Jeg får hevet en blomst op, der skulle være blevet stående, eller jeg får ikke fjernet ukrudtet i tide. Min troshave ser ikke altid lige pæn ud, men Jesus tager ikke kun imod mennesker med pæne troshaver. Jesus rækker hånden ud mod dig, mens din troshave stadig er fuldstændig groet til. Du skal ikke først kunne fremvise en frodig velfriseret tro, for at Jesus vil have med dig at gøre.

Jesus elsker haveamatøren

For nogle af os lykkes det aldrig at få den perfekte have, og ingen af os kommer til at kunne fremvise en perfekt tro. Men Jesus vil os og elsker os, også selvom vi aldrig bliver gode til at tro og til at være kristne. Så kast dig frimodigt ud i troen på Jesus, prøv dig frem, så vil han lære dig det hen ad vejen.

Mette Hornstrup
Fra jesusnet.dk