

## Jeg gav kristendommen en ny chance

*Man kan godt være  
kristen selv om man  
skiller sig lidt ud*

**67**-årige Bodil Skjøtt voksede op i en familie, hvor bøn og andagter var naturlige elementer i hverdagen. Hun gik også i søndagsskole og var en del af den kristne organisation KFUM og KFUK. Men på et tidspunkt fik hun nok af det.

»Jeg kunne ikke identificere mig med dem, jeg var sammen med, og jeg tænkte: 'det er vist ovre med det. Søndagsskoletiden er forbi',« fortæller hun.

Lige indtil hun mødte en anden pige, som gik en klasse over hende.

»Hun var ny på skolen og ret cool. Det med kristendommen var naturligt



for hende, og jeg gav kristendommen en ny chance,« forklarer Bodil, ►

► som tog med på nogle kristne lejre.

»På lejrene oplevede jeg, at Gud fandt mig igen på en meget personlig og konkret måde, og når jeg kom hjem, var det næsten, som om mine forældre ikke var fromme nok,« siger hun.

### Et brud med det traditionelle

Bodil mener, at pigen krydsede hendes vej på det rigtige tidspunkt.

»Det gjorde, at jeg fandt ind i det med tro og kristendom igen, og jeg kunne være i det. Det var nok fordi, hun brød den traditionelle rytme, der var omkring det at være kristen,« hu-

sker Bodil, som på den måde fandt ud af, at man godt kan være kristen, selvom man skiller sig lidt ud.

»Det gav mig mod til at finde ud af, hvordan jeg kunne være den, jeg var, uden at skulle identificere mig med dem, jeg ikke helt kunne finde mig til rette med, og så tage min tro med videre ad den vej,« forklarer hun.

### Gud giver ikke slip

Bodil understreger, at Gud ikke bare giver slip på den, der tror på ham.

»Gud holder fast ved sine løfter, og han siger, at han gør det for sit eget navns skyld. Det kan godt lyde lidt overlegent, men sikke en frihed, der ligger i, at Gud ikke gør det for mine gode gerningers skyld, og at hans tålmodighed ikke slipper op.«

*David Ingemansen*

*Artiklen er et redigeret uddrag fra Indre Missions podcast Troshistorier. Hør hele Bodils historie på <http://imedia.dk/troshistorier>.*



Hør to minutters andagt på telefon

70 300 150

75 82 33 60

Sognepræst Frederik Berggren Smidt, Fredens-Nazaret Sogn, København, holder telefonandagten i uge 18



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



## Sandheden gør fri

»Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Johannesevangeliet kapitel 8, vers 28-36*

# Fri som en drage

**M**ange vil sikkert mene, at den kristne tro binder og gør ufri. Det er Jesus' påstand, at det er lige modsat. Ifølge Jesus består et menneskes frihed netop i at være bundet til ham, og det han siger. Det er nemlig sandheden, der gør fri.

Lever vi i løgn, skal vi hele tiden kikke os over skulderen og være på vagt. For den ene løgn skal dækkes af en ny for undgå, at vi bliver afsløret.

Modsat er det, når vi lever i sandheden. Sandhed og oprigtighed gør fri. Men på grund af vores slægtskab med Adam og Eva er vi præget af syndefaldet og løgneren. For at gøre os fri af det blev Jesus født, levede, døde og opstod. Nu gælder det om at være bundet til ham, der kan give os friheden. Jesus lover at det sker, når vi holder os til hans ord.

Det er som med en drage. Hvis snoren brister, styrter dragen til jorden. Men når dragen er bundet af en snor, er den fri til at flyve. På samme måde bliver vi frie ved at være bundet til det, der er vores bestemmelse, nemlig Gud. Og ved at høre Jesus' ord holdes vi fast i den ret, vi får i dåben: at være Guds børn. Det er frihed.

*Leif Hankelbjerg Mortensen*



# Hvad er planen med det hele?

*Verden er af lave! Men Gud har gode planer*

**N**år jeg læser nyheder, finder jeg hurtigt ud af, at den er helt gal med verden. Der er skoleskyderier i USA, atomvåben i Nordkorea, smeltende is ved polerne og utrolig mange mennesker, der hver dag er på flugt.

Her i Danmark er den også gal. Der er plastik i drikkevandet, bandekrige, færdselsulykker og den ene politiker efter den anden, der gerne benytter lejligheden til at svine en politisk modstander til.

## Der er håb

Verden falder mere og mere fra hinanden. Men læser man Biblen, finder man ud af, at Gud har gode planer for fremtiden.

»Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.« (Jeremias' bog, kapitel 29, vers 11).

Disse ord sagde Gud til israelitterne, der på det tidspunkt levede som fremmede i et andet land. Men de er også sagt til os i dag.

## Guds plan

Det er ikke Guds plan, at mennesker skal lide og leve i en verden med krig og katastrofer. At vi gør det, er en konsekvens af, at mennesket har svigtet Gud og vendt sig væk fra ham. Men han ønsker at være sammen med os.

Derfor satte Gud *Plan Jesus* i værk. Jesus – Guds egen søn – har aldrig gjort noget galt, og alligevel valgte han at blive født som menneske og tage skylden for alle menneskers svigt. Han er ikke ligeglåd med, om vi svigter, men vi skal aldrig være bange for at indrømme det over for ham. Når vi gør det, svarer han: »Det har jeg taget straffen for, jeg tilgiver dig.«

Nikolai Meyer Olesen  
Fra *Jesusnet.dk*



Foto: Ingram Publishing/Thinkstock