

Derfor tror jeg på Gud

Det er ikke så enkelt at svare på, hvorfor jeg tror på Gud, men en stor del af svaret handler om Jesus



At jeg har lært Gud at kende, må jeg takke mine forældre for. Men på ét eller andet tidspunkt i 12-13 års alderen begyndte jeg at gøre mig mine egne tanker om Gud. Hvad skulle jeg med ham? Hvorfor skulle jeg tro på ham? Svaret kom ikke til mig på én gang, men blev klart for mig over en periode. Og svaret hed Jesus.

Hvem Gud er

Det mest overbevisende argument for, at Gud er til og er relevant for mig, er Jesus. Hvad Jesus gjorde og sagde taler i den grad for, at Gud er til, og at jeg har brug for ham. Og ikke mindst viser Jesus mig, hvem Gud er, og hvad han vil mig. Gennem Jesus ser jeg Gud – ikke blot som skaber og magtfuld, men også som en kærlig og barmhjertig Gud, der vil lige præcis mig.

Verdens tilblivelse og de store naturvidenskabelige gåder kan vi nok finde forklaringer på uden Gud.

Men Jesus, hans liv, hans ord og hans gerninger giver ingen mening uden Gud. Den kær- ►

► lighed og den medmenneskelighed, som Jesus viser, er så overbevisende, ren og kompromisløs, at jeg må tage hans budskab alvorligt. Også når han siger, at han er udsendt af Gud og handler på Guds vegne.

Hvis Gud er den, som Jesus viser mig, så er hans Gud også min Gud. Jesus fejrer alle mine intellektuelle og teoretiske protester af banen. Han viser mig en sandhed om livet, der er så fantastisk frisættende, at alle andre spørgsmål bliver underordnede. Hans budskab om tilgivelse, frihed og evigt liv understreges og bekræftes af både hans liv og hans død på

en måde, som jeg ikke kan komme udenom. Og det viser mig Gud, som én jeg frimodigt og hengivent kan vise min fulde tillid.

Det begynder med Jesus

Det er her, min tro på Gud begynder. Nemlig med Jesus. Og så gør det ikke så meget, at der er en masse andre ting ved Gud, som jeg ikke forstår. Jesus forstår jeg, hans budskab og hans liv giver den dybeste og stærkeste mening, og det er det vigtigste i livet for mig.

Det er næppe umuligt at tro på Gud uden Jesus, men det vil blive en meget svær og sårbar tro, som er alt for let at pille fra hinanden. Men med Jesus åbner der sig en langt større indsigt i Guds væsen og vilje, som gør det så meget vanskeligere for mig at afvise ham. Uden ham ville jeg miste min glæde og min frihed.

Asbjørn Asmussen

Fra jesusnet.dk



Hør to minutters andagt på telefon

70 300 150

75 82 33 60

Pens. lærer Margrethe Frederiksen, Hillerød, holder telefonandagten i uge 12



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



jesusnet.dk

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud/

Min sjæl ophøjer Herren

Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 1, vers 46-55*

En omvandrende lovsang

Med Mariæ Bebudelses dag slås en lys tone an i kirkens prædiketekster. Vi bevæger os fra fastetidens alvor og hen til det grundlæggende under, at Gud blev menneske i Jesus Kristus. Det er Jesus' mor, jomfruen Maria, der fører ordet. Hendes sind er fyldt af lovsang over Guds overraskende måde at gribe ind og ændre syndefaldets virkelighed. Samtidig er hun ydmyg og bæret over at skulle være det jordiske redskab for frelserens fødsel ind i denne verden.

Hun svarer med en lovsang, som har to poler. Den første er Guds storhed, ophøjethed og hellighed. Den anden pol er hendes egen ringhed og uværdighed. Maria lovsynger den almægtige Gud, fordi han vil bruge et menneske fra samfundets bund til at bære frelseren ind i verden.

Måske synes du, at der er så mange ting, du ikke kan. Det var vel også Marias selvforståelse. Men vi kan alle blive en omvandrende lovsang til Gud. Det sker ved at åbne os og bøje os for ham. Det største, der kan ske, er, at mennesker ved at møde os hører en lovsang til Gud.

Leif Hankelbjerg Mortensen



Overvåget på nettet

Internettets søgemaskiner ved meget om os, men der er en, der ved endnu mere

Vi hører jævnligt om, hvor mange informationer Google og andre indsamler om sine brugere på nettet. Vi lægger ikke rigtig mærke til det i hverdagen, men indsamlingen og bearbejdningen af data sker konstant. Vi er overvåget.

På nogle måder nyder vi godt af det. Googles søgemaskine har en fantastisk evne til at forudse, hvad vi ønsker at se i søgeresultaterne. Den ved jo, hvad vi tidligere har søgt på og kender vores interesser og smag. Og pudsigt nok går der kun 5 minutter, fra jeg har søgt på en bestemt vare, til den vare »tilfældigt« også er den, der havner i annoncerne på Facebook.

Værre er det dog, når andre tapper systemet for oplysninger, som de kan misbruge til f.eks. at stjæle penge, informationer eller identitet.

Omsorg

Der er også en anden, der altid overvåger os. Han har gjort det altid – også før internettet. Selv de snedigste hackere ved jo ikke alt om os. Men han gør.

Det er Gud, jeg tænker på. Bibelen fortæller, at intet er skjult for ham. Det kan få flere slags følelser frem i mig. Jeg kan blive irriteret og vred over ikke at kunne have noget privatliv. Gud kender alle mine tanker.

Der er også meget positive følelser af tryghed og glæde ved at vide at Gud overvåger mig. Jeg er aldrig helt alene. Der er altid én, der forstår min situation, uden at jeg skal til at fortælle og forklare en masse.

Der er én, der er så interesseret i lille mig, at han hele tiden følger med i mit liv. Fordi han elsker mig. Aldrig for at misbruge sine informationer. Hans overvågning skyldes omsorg.

Sprint Aagaard Korsholm

Fra jesusnet.dk



Illustration: ValeryBrozhinsky/iStock/Thinkstock