

## Troen voksede lige så stille i mig



**32**årige Jens Marthin er vokset op med tæt tilknytning til kirken, men i teenagealderen opdagede han, at der var flere veje, han kunne gå i livet.

»Jeg kunne meget let have valgt et andet spor end det kristne, for Lunderskov, hvor jeg voksede op, var præget af meget andet end kirken,« fortæller Jens Marthin.

Jeg kunne heller ikke få det kristne budskab til at hænge sammen med den verden, jeg levede i.«

Men der var flere ting, der førte ham i retning af kristendommen.

»Jeg begyndte først at læse, efter jeg kom på efterskole i niende klasse. Derefter begyndte jeg at læse i Bibelen og selv tage stilling til det kristne budskab. På samme tidspunkt var der en herlig gut, som jeg fik en god snak med. Det



► betød, at den kristne tro lige så stille begyndte at vokse i mig.« siger Jens Marthin, der i folkeskolen kæmpede med, at han er ordblind.

### Det kristne budskab på farten

Jens Marthin blev inviteret med til kristne arrangementer. Han kom desuden med i et lovsangsband i kirken, og de var nogle stykker, som fik den idé at lave en kristen musikfestival i Lunderskov, der fik navnet »Glowfestival«.

»Jeg kan godt lide at bygge ting op og se, hvad de kan udvikle sig

til,« fortæller Jens Marthin. Musikfestivalen blev en succes.

»Der var mange lokale fra byen, som kom til koncerterne, og vi fik mange samtaler,« siger han.

Ikke lang tid efter flyttede Jens Marthin til Kolding, hvor han brugte al sin fritid i den nu lukkede »Café Genesis«.

»Det var et mødested for kristne og mennesker fra gaden, og jeg snakkede med rigtig mange om kristendommen,« fortæller Jens Marthin, der også var rundt i byens gader for at snakke om evangeliet.

»Det giver så meget at møde mennesker og tale tro med dem,« slutter Jens Marthin, som nu er leder for Indre Missions *Cafébussen*, et projekt, som vil udbrede kendskabet til det kristne budskab

Anette Ingemansen



Hør to minutters andagt på telefon

**70 300 150**

**75 82 33 60**

Missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup, holder telefonandagten i uge 3



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



jesusnet.dk

Læs mere om nye veje  
i livet på: **jesusnet.dk/**  
**omvendelse**

## Udødelighedens kilde

Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Johannesevangeliet kapitel 4, vers 7-26*

# Et noget anderledes produkt

**D**et lyder som en dårlig reklame for kildevand. Jeg har faktisk læst en reklame, som lovede at spiste man produktet, ville man ikke dø.

For at spore os ind på, hvad denne bibelske »reklame« tilbyder, kan du sikkert forestille dig, hvordan dit liv vil blive forandret fra dag et, hvis du vandt flere millioner kroner i lotto.

Men der hvor den materielle velstand har sin begrænsninger, rækker det, Jesus tilbyder, langt ud over dette. Bibelen er fyldt med vidunderlige løfter om hans omsorg og trøst i hverdagen og om et evigt liv efter døden for enhver, der tror på ham.

Der er ikke noget at sige til, at livet bliver forandret, når først et menneske er blevet overbevist om, at Jesus er den største gave, man overhovedet kan modtage. Også selv om den hører til i troens usynlige verden. Den er som livgivende vand der springer som en kilde. Den gør, at



Foto: Thinkstock/Banett2

man ikke har det samme behov for alt muligt andet »vand«.

Millioner af mennesker har erfaret, at det Jesus tilbyder, er anderledes end alt andet i livet.

*Søren Juul Skovenborg*

# Jeg var fyldt af skam

*Når man ikke elsker sig selv, kan det være utrolig svært at tage imod kærlighed fra andre*

**S**om ung vendte Jim Pfrogner kirken ryggen for at leve det vilde liv med masser af fester, sex, alkohol. Men da han nogle år senere indså, at det ikke var et liv for ham, kunne han ikke få sig selv til at gå ind ad den kirkedør, han tidligere havde smækket efter sig.

»Jeg var så fyldt af skam over det liv, jeg havde levet, at jeg ikke kunne få mig selv til det. Hvordan skulle Gud eller de mennesker i kirken, som jeg havde vendt ryggen, nogen sinde kunne holde af mig og tilgive det, jeg havde gjort? Det kunne jeg overhovedet ikke forestille mig,« siger han.

Jim mødte dog nogle af sine venner fra før, og de inviterede ham til at mødes med dem i en lille gruppe. Stille og roligt blev det Jims vej tilbage til kirken og tilbage til Gud.

»Det tog lang tid, for når man ikke elsker sig selv, er det utrolig svært at modtage kærlighed fra andre. Man kan kun tage imod en lille dråbe ad

gangen,« forklarer han. »Men de blev ved med at vise, at de stadig elskede mig, og på den måde fik jeg lov til at opleve Jesu kærlighed,« forklarer han.

## **Jeg har brug for Jesus**

»Jeg kan stadig skamme mig over at være et dårligt menneske og en dårlig kristen, fordi jeg begår de samme synder igen og igen. Men så må jeg selv og andre minde mig om, at det netop er derfor, jeg har brug for Jesus. Selvom jeg ikke er perfekt, må jeg komme til Jesus, lige som jeg er. Han har båret både min skyld og min skam, så jeg ikke behøver at bære rundt på den,« siger han.

»Det er virkeligheden, men det kan være svært at tro, når man kæmper med skam. Derfor er det vigtigt at have et fællesskab, der kan støtte én og vise én lidt af Guds kærlighed. Vi kan også opleve den gennem bøn og ved at læse i Bibelen. Og jeg kender mange, som på en særlig måde har oplevet den i forbindelse med lovsang. Gud elsker os, og han prøver på alle mulige måder at få os til at forstå det.«

*Ole Noermark Larsen*